



# SOUNDS OF LIFE

## GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND

2<sup>e</sup> jaargang nr. 1 JANUARI 2009

Global Recordings Network

### TERUGBLIK & VOORUITZIEN

Een jaar geleden begonnen we aan de herstart van Gospel Recordings Nederland. We lazen toen Psalm 127:2 'Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan'.

Hoe hebben we Gods zegenende en bevestigende Hand mogen zien op het werk dat we met deze audio-zending konden doen. Via de nieuwsbrieven hebben we u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Soms gingen die zo snel dat we er zelf beduusd van waren. Vaak boven bidden, boven denken:

- Meer dan 25.000 ex van de nieuwe Nederlandse CD 'Ongelooflijk';
- Ca. 12.000 CD's in 250 talen vonden hun weg nadat ze in Voorthuizen waren gekopieerd en verzendklaar gemaakt;
- We kregen meer vrijwilligers, een nieuw bestuur;
- GR centra in andere landen konden vanuit Nederland worden gestart, zoals in Suriname, België, Alaska, en sinds kort ook in Spanje;
- Contacten in Noorwegen staan voor dit jaar op het programma;
- We konden meer samenwerken met andere zendingsgenootschappen en christelijke boekwinkelketens;
- Niet alleen faciliteren we deze, maar gaan ook zelf de weg op met stands, het distribueren aan truckers en zeelieden, enz.;
- Ook het vervangen van verouderde CD's door nieuwe opnames is een onderdeel van het werk geworden.

Recentelijk kregen we een verzoek om voor 2009 wel 75.000 CD's te leveren om in Nederland en Europa moslims in hun verschillende talen met de liefde van de Here Jezus bekend te maken. Wat een uitdaging!

Maar... de financiële crisis heeft ook al effect op ons werk en daarom: wilt u maar doorgaan ons met uw gebed en financiële hulp ter zijde te blijven staan zodat dit mooie werk voortgang kan vinden. Het is goed ons te realiseren dat God alles in handen heeft en alle details kent.

Nog een heel gezegend 2009 toegewenst!

Namens het GRN Team,

**Roeli Elbers**

Directeur



### OPVOLGER CD "ONGELOOFLIJK"

Net voor Kerst 2008 hebben we op de valreep besloten toch een 5e persing te laten maken van onze Nederlandstalige evangelisatie-CD "Ongelooflijk". Dit had alles te maken met de vele en grote bestellingen die richting het eind van het jaar geplaatst werden. Concreet betekent dit dat we meer dan 25.000 stuks hebben mogen uitleveren.

Een enquête en evaluatie die wij in november gehouden hebben heeft opgeleverd dat de CD voor een bepaalde doelgroep zeker geschikt is. Met name voor die groep die wel eens van God hebben gehoord, randkerkelijk zijn, godsdienstig zijn opgevoed etc. Maar voor diegenen die niets over God weten, niet weten wie Jezus is, totaal geen Godsbeeld hebben, is deze CD minder geschikt. Daarom willen we samen met Ecovata een vervolg uitbrengen voor deze specifieke doelgroep. Zodanig dat organisaties en gemeenten/kerken dit als 'laagdrempelig' evangelisatiemiddel kunnen gebruiken. Om diegenen die nooit bereikt zijn met het Evangelie van onze Heer iets te kunnen laten horen over Zijn liefde.

### In dit nummer:

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Terugblik & vooruitzien    | 1   |
| Opvolger CD "Ongelooflijk" | 1   |
| België                     | 2   |
| Chauffeurs in Nederland    | 2-3 |
| Spanje                     | 3   |
| Suriname                   | 3-4 |
| Vrijwilligers              | 4   |
| Van de nieuwe voorzitter   | 4   |



Leden van de werkgroep

## BELGIË

Op de foto hiernaast ziet u enkele personen die deel uitmaken van een werkgroep die met ons wil nadenken over de opzet van het werk in België. Op de vergadering van 31 oktober hebben we vooral gesproken over de productie van een Vlaamse evangelisatie-CD. Het doel is om een laagdrempelige CD te maken en die te verspreiden in België. Op de CD komen getuigenissen te staan van Vlaamse christenen in de vorm van een interview en christelijke muziek van Belgische artiesten. We hebben inmiddels sprekers die

een getuigenis willen geven en de eerste contacten zijn gelegd met Belgische artiesten. De CD zal verder in samenwerking met Ecovata worden geproduceerd. Uw gebed voor het slagen van dit project is zeer belangrijk, want het is niet eenvoudig om in België te evangeliseren.

In november mochten we met een stand staan op de Vlaamse ontmoetingsdagen van de Vrije evangelische gemeenten en van de Pinkstergemeenten. We hebben zo meer bekendheid gekregen en goede contacten kunnen leggen. Ook mochten we met een stand staan op de

zendingsconferentie van OM in Zaventem.

In maart is er een overleg gepland voor de start van het werk in Wallonië. Tot dusver hebben we ons vooral op Vlaanderen gericht, maar we willen in 2009 het werk verder uitbreiden richting Wallonië. En aan het Duitstalige deel van België willen we niet voorbijgaan.

Sinds kort is er een Belgische website voor GRN België/Belgique: [www.gospelrecordings.be](http://www.gospelrecordings.be). Nu nog in het Nederlands, maar binnenkort ook in het Engels en Frans.



Mark en Mich

## CHAUFFEURS IN NEDERLAND

Het is vroeg donker en al snel koud of nat buiten. Er moet nog geladen worden voordat de chauffeur kan gaan eten en slapen. Voor de lading moet hij wachten totdat de expeditie van het bedrijf gereed is met alle papieren voor de afhandeling. Hij was al vroeg hier. Het verkeer op de weg was rustig, geen moeilijkheden bij de grensovergang en hij hoefde niet eerst te lossen bij Rotterdam zoals wel vaker. Hij had gehoopt op een vlot verloop van deze dag zodat hij na de lunch weer zou kunnen vertrekken en zijn rust over de Duitse grens kon nemen. Maar het loopt anders. Als internationale chauffeur is hij dat wel gewend, hij is de hele week op de weg en moet vaker wachten.

Tijdens zo'n week is hij meestal alleen. Hij maakt heel wat kilometers door Europa met deze V8. Onderweg luistert hij vaak naar de radio en heeft CD's en DVD's bij zich. Met zijn laptop kan hij 's avonds op internet wat rondneuzen, of belt hij even met thuis. Ook maakt hij wel contact met collega's en ontmoet landgenoten op de parkeerplaatsen en bij de grote bedrijven waar hij moet laden en lossen. Eten en slapen doet hij 5 tot 7 dagen per week in de cabine, die met alles is uitgerust wat hij daarvoor nodig heeft.

Vandaag ontmoet hij iemand die hem een CD aanbiedt. Eerst begrijpt hij niet goed wat het is

en wil hij het niet aannemen, maar de persoon die bij de cabine heeft aangeklopt probeert hem iets te vertellen over de CD. Hij verstaat wel wat Duits en begrijpt dat er op deze CD een routebeschrijving staat. Die heeft hij niet nodig want hij kent de weg precies, hij is man van de weg. Nee, geen routebeschrijving naar Litouwen of Roemenië, maar een andere weg, de weg naar de levende God.

Z'n moeder geloofde in God, en brandde altijd kaarsen voor in de kerk bij de pastoor, maar hij doet er niets mee. Als er een God bestaat, laat die dan maar eens laten zien dat Hij een einde kan maken aan al die ellende in de wereld. Eerst zien, dan geloven. De man aan de cabinedeur genaamd Mark vertelt dat er op de CD een boodschap voor hem staat, in zijn eigen taal. "Als je onderweg bent, probeer er dan eens naar te luisteren, niet alleen met je oren, maar ook met je hart". Vervolgens wijst Mark op zijn borst, om met handen en voeten duidelijk te maken dat het belangrijk is. Als hij zijn lading straks veilig wil afleveren op de eindbestemming, dan moet hij het stuur goed in handen houden. Zo wil ook God zijn leven veilig thuisbrengen, maar geef dan het stuur van je leven aan Jezus Christus. Want God heeft laten zien dat Hij redden kan. De Here Jezus is De Weg.

De chauffeur neemt de CD aan, hij krijgt er ook nog een kalender in zijn taal bij. Hij zal wel zien of hij er iets mee doet. Als hij alleen is



Mark van Kampen in gesprek met Sloveense chauffeur





zal hij hem wel eens pakken, en anders geef ik hem wel aan mijn moeder als ik die thuis weer zie.

Mark is blij dat hij weer even een contact heeft gehad. Elke week probeert hij deze mannen op te zoeken. Soms zit er iemand te eten in de berm met soep op zijn gaspitje en een grote fles augurken. Gewoon op het industrieterrein. Dan probeert hij een praatje en krijgt snel iets aangeboden. Soms begrijpen

ze niet snel waar het over gaat en kun je niet goed communiceren. Dan mag God het verder doen door de boodschap op de CD. In elke taal zijn er boodschappen over vergeving, over het leven en de dood, over de liefde van de Here Jezus. Chauffeurs zijn mannen die leven in hun cabine. Daar wil God hen ontmoeten en spreken tot hun hart. Ik bid dat ze de gelegenheid aanpakken om naar Hem te luisteren, zodat ze veilig thuiskomen.

## SPANJE

Aan de voet van de Pyreneeën, 150 km landinwaarts van Barcelona, zijn jarenlang Spaanse christenen geweest die de toenmalige GRN cassettes kopieerden en verzonden aan degenen die ze bestelden. Totdat ook in dit land de vraag naar cassettes stopte en dit zendingswerk in feite dood bloedde.

Na jaren begon een zendeling aan de zuidkust de GRN CD's te kopiëren en distribueerde hij ze met een team op de markten, veelal aan Afrikaanse moslim immigranten.

Andere evangelisten die van de CD's hoorden, bestelden ze bij GRN in Zwitserland of Nederland. Langzaam begon e.e.a. op gang te komen.

Afgelopen december bracht Roeli Elbers met een Duitse college een bezoek aan het vroegere GRN centrum in het noordelijke Binefar, waar

alles weliswaar 'opgedoekt' was, maar waar dezelfde christenen bij wijze van spreken in de startblokken staan om weer aan het kopiëren te slaan.

We zijn heel dankbaar dat we ook een coördinator in Barcelona hebben gevonden die de PR voor de distributie op zich neemt, veelal voor de Spanjaarden zelf, alsook voor de vele Latijns-Amerikaanse immigranten. Tevens zal deze Carlos Villamil vanuit het Nederlandse kantoor ook de Spaanssprekende bevolking in Nederland contacteren.

Ook leggen langs de Spaanse kust veel cruiseschepen aan, waarvan de bemanningen, net als in Amsterdam en in Alaska, met de CD's in hun eigen taal bereikt kunnen worden. Wilt u alstublieft meebidden voor de herstart van Gospel Recordings Spanje, wat daar net als in Mexico de naam zal dragen: Grabaciones Buenas Nuevas.



Carlos Villamil en zijn vrouw Els

## SURINAME

Op 24 december hebben wij bij de eerste bussen van Lijn 1 CD's van Gospel Recordings uitgedeeld aan de chauffeurs. Zij rijden een route door Paramaribo en draaien continue muziek. Een van de chauffeurs heeft geen CD player in zijn bus. Met hem hebben we een afspraak dat hij een cassette van ons krijgt. Een van de eerste chauffeurs kreeg een CD in Sranan Tongo. Ik heb gewacht tot hij terug was van zijn route, en de CD stond nog op. Prijs de Heer daarvoor. Ongeveer 40 mensen hebben onderweg de boodschap gehoord. Nadat ik een andere chauffeur een CD gegeven had en weer uitstapte riep hij me na 2 minuten om te

zeggen dat ik zaterdag terug moest komen om ook de andere chauffeurs te bereiken.

Aan een broeder, met een stand onder het marktgebouw, heb ik ook diverse van onze CD's gegeven om te verspreiden. Ik moet voor hem nog een paar CD's in andere talen maken.

Nu bezoeken we de boekenwinkels om de CD's op te laten nemen in hun assortiment. Van een zuster kreeg ik het verzoek voor een cassette in het Sranan Tongo die ze een chauffeur van lijn 9 beloofd heeft.

(vervolg op pag.4)



Bussen van lijn 1





## GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND

Molenweg 79 A  
3781 VB Voorthuizen

T +31 (342) 47 88 77  
E [info@gospelrecordings.nl](mailto:info@gospelrecordings.nl)  
W [www.gospelrecordings.nl](http://www.gospelrecordings.nl)

Rabobank 1415.33.412  
KvK 41203298  
ANBI-registratie sinds 01-01-2008

Indien u deze nieuwsbrief niet meer per post maar via mail wilt ontvangen, geeft u dat dan s.v.p. aan op onze website of door middel van het sturen van een e-mailbericht aan: [info@gospelrecordings.nl](mailto:info@gospelrecordings.nl)

\* Wilt u ook onze brochure ontvangen om anderen met GRN bekend te maken, laat ons dat dan even weten. We zenden u deze graag toe.



## HET GRN-TEAM BESTAAT UIT:

Roeli Elbers  
Jaap Westerink  
Mark van Kampen  
Geert Hoekstra

Voor meer internationaal nieuws verwijzen wij u naar de website:

[www.globalrecording.net](http://www.globalrecording.net)

## \* ONZE FINANCIËN

GRN is een geloofszending. Dit betekent dat we afhankelijk zijn van giften. We danken dan ook degenen die ons in het eerste jaar een financiële ondersteuning hebben gestuurd. Mede daardoor konden de snelle ontwikkelingen ook worden gerealiseerd.

[www.groenewoldmedia.nl](http://www.groenewoldmedia.nl)

**GROENEWOLD MEDIA**

## SURINAME (vervolg pag.3)

De Nederlandse CD 'Ongelooflijk' wordt een nieuwjaarsgeschenk voor de regeringsleiders van Suriname. Ze krijgen van mij allemaal een exemplaar. Wilt u bidden voor deze mensen? Wilt u ook mee bidden voor de CD's die bij de buschauffeurs zijn uitgedeeld?

**Gospel Network Suriname**  
**Harny Jabini**

## VRIJWILLIGERS

U vindt in deze nieuwsbrief een overvloed van activiteiten die we ontplooiën. Gelukkig hebben we enkele enthousiaste vrijwilligers die ons bijstaan op kantoor en in het veld. Ad Doornenbal bijvoorbeeld, spreekt graag mensen over de Here Jezus op beurzen en stands. Hij maakt de CD's klaar en denkt mee. Ook een andere broeder, Arie Hardon uit Voorthuizen, heeft al heel wat talen in zijn handen gehad. Wilt u ook meehelpen? Het kan, 'vraag naar de voorwaarden' zeggen ze dan. Bel ons gerust 0342-478877.

## VAN DE NIEUWE VOORZITTER

*Nadat Hans van der Steen, oprichter van Gospel Recordings Nederland, afgelopen oktober helaas zijn taak als voorzitter heeft neergelegd, nam de Engelse zendeling Philip Nunn uit Eindhoven die taak over. Van hem dan ook dit artikel.*

Wij leven in een tijd van doelstellingen, strategieën, plannen, processen en statistieken. Op zich zijn dit allemaal goede zaken en ze hebben elk hun eigen doel. En toch doet onze Heer altijd Zijn werk op Zijn manier, de hogere manier. Hij zegt: „Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.“ Maar wat is deze hogere weg? Dan trekt de Heer een parallel tussen vruchtbaarheid in de zichtbare en de geestelijke wereld: Het woord van God is in de geestelijke wereld net zo noodzakelijk als water (regen en sneeuw) in de zichtbare wereld. „alzo zal mijn woord dat van mijn mond uitgaat, ook zijn: het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend (Jesaja 55:8 - 11).

Als wij in harmonie met God willen werken, als wij middelen willen voorbereiden en distribueren die de Heer kan gebruiken, moeten deze middelen Zijn woord zodanig weergeven dat de mensen het kunnen begrijpen. Het doel van GRN is om Bijbelse boodschappen m.b.v. audio in elke taal te maken en beschikbaar te stellen. Gebruik deze middelen alstublieft! Neem contact op met het kantoor van GRN en bestel CD's voor de vreemdelingen in uw buurt, om mee te nemen op uw zakenreis of vakantie. Of bezoek onze website en download gratis opnames in MP3 formaat en brand uw eigen CD's. Wij helpen u graag om 'verdwaalden' te bereiken die de Heer op uw weg brengt. Laten we de belofte niet vergeten: „het zal doen wat Mij behaagt“. Wanneer Gods woord gelezen of beluisterd wordt, doet God iets!!

**Voorzitter Gospel Recordings Nederland**  
**Philip Nunn**

