



SOUNDS OF LIFE

GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND

2^e jaargang nr. 2 MEI 2009

Global Recordings Network

NIEUWE CD'S

Toen we 16 maanden geleden aan de doorstart begonnen waren we het meest gefocust op DISTRIBUTIE van de CD's in buitenlandse talen binnen Nederland. Echter:

- Al gauw kwam een nieuw te maken Nederlandse CD in beeld, waarvan we er afgelopen jaar 30.000 hebben kunnen verspreiden. Ongelooflijk!
- Ook bij het nieuwe agentschap in Suriname werden oude opnames vernieuwd o.a. door aanpassing van de muziek, sommigen daarvan zijn inmiddels al in omloop. Tevens zou met niet eerder opgenomen stamtalen aan de slag worden gegaan.
- Bij de start van GRN in Belgisch Vlaanderen in de herfst van 2008 werd al gauw duidelijk dat de wenselijkheid bestond voor een CD in het Vlaams en werden contacten met sprekers plus gospelmusici gelegd. Het streven is om deze eind augustus voor een speciale activiteit klaar te hebben.
- Gedurende de zoektocht van afgelopen jaar naar verdwenen oude grammofoonplaten van de indiaanse talen in Alaska bleek dat het nieuwe team ook daar aan vervangende opnames zou moeten gaan werken en is begonnen met de Denaina taal.
- Tijdens een oriënterend bezoek aan Noorwegen wordt er de komende zomer zelfs gezocht naar mogelijkheden voor het opnemen van een GRN-CD bij de Lappen van de Sama-stam in het verre noorden. Heel wat jaren geleden werd een Noorse cassette opgenomen, maar daarvan bestaat geen enkele distributie meer.

We zien het als een zegen en bemoediging van de Here dat er in feite een nieuwe CD beschikbaar kon/kan komen voor elk land waar we vanuit het Voorthuizense kantoor bij betrokken mochten raken. En zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen, is zelfs een tweede Nederlandse evangelisatie-CD in de maak. Hopelijk komt ook deze in het najaar beschikbaar.



Het maken van opnames

In het kader van dit alles zijn we dan ook meer projectmatig gaan denken, waarbij uw gebed en hulp zeer op prijs worden gesteld. Vandaar ook bijgevoegde antwoordkaart.

PROJECTEN

- Nieuwe opnames
- 75.000 CD's in 8 talen voor evangelisatie onder moslims in Europa
- Bijna 2.000 CD's voor Protestants Militaire Tehuizen en uitgezonden VN militairen

GRN BUNDELT KRACHTEN MET EVOMEDIA

Al enige tijd is GRN op zoek naar mogelijkheden haar capaciteit uit te breiden om opnames te dupliceren en op te nemen. De noodzaak hiertoe heeft vooral te maken met de groeiende vraag naar het Evangelie m.b.v. audio. Sinds begin dit jaar hebben wij onze partner gevonden in Evomedia uit Zeewolde, na vorig jaar reeds een samenwerking met Ecovata aangegaan te zijn. Evomedia verzorgt al ruim 20 jaar audio-producties en luisterboeken. Vooral onze gezamenlijke visie, dat het Geloof uit het horen is, gaf ons vrijmoedigheid om deze stap te zetten.

Door deze samenwerking kunnen we beter en efficiënter aan de behoefte voldoen. Aangezien Evomedia ook een geluidsstudio bezit zijn we in staat om bestaande opnames in diverse talen te upgraden. Maar ook nieuwe opnames staan op ons verlanglijstje. Graag laten wij u weten dat het niet louter een strategische, maar nog meer een geestelijke samenwerking betreft. Biddend hebben we naar Gods leiding in dit proces gezocht en zullen dit ook blijven doen. Ook uw gebed is zeer welkom.

In dit nummer:

Krachten met Evomedia gebundeld	1
Nieuwe CD's en projecten	1
Saber	2
Wallonië	2
Winter in Alaska	3
Evangelisatie in Kampen	3
Evangelie voor Militairen	3-4
Vrijwilligers	4
Van de voorzitter	4



De jonge man met de Saber

DE SABER, EEN GEWELDIG MIDDEL

SABER is Spaans voor weten. Dat is precies waarvoor de Saber is bedoeld. Weten wat er in het woord van God staat. Global Recordings Network heeft als doelstelling de 'onbereikten' te bereiken. Deze onbereikten leven veelal in 'orale' samenlevingen. In culturen waarin men hoofdzakelijk door spreken en horen met elkaar communiceert. Nieuws en verhalen worden mondeling doorgegeven, gezag ligt bij het woord van de ouderen en mondelinge afspraken hebben grote waarde. Orale of mondelinge culturen leven bij het luisteren en spreken. (Kijk voor meer informatie over dit onderwerp: <http://globalrecordings.net/topic/orality>)

De Saber is een Mp-3 speler die speciaal voor deze mensen is ontwikkeld. Hij onderscheidt zich direct van het exemplaar wat wij in onze zak steken door een hendel waarmee hij kan worden opgeladen en de grote speaker-box. Op de achterzijde van bijgesloten antwoordkaart leest u er meer over. Zie ook: <http://globalrecordings.net/topic/saber>. We hebben al meerdere van deze apparaten kunnen versturen voor gebruik in Afrika en Azië. Met het evangelie, bijbels onderwijs of met een compleet Nieuw Testament. Vooral dat bijbels onderwijs is ideaal voor bovengenoemde culturen. In de eigen taal

wordt het verhaal verteld en de luisteraar ziet met het beeldmateriaal de geschiedenis voor zich. Er wordt hem uitgelegd wat God hierdoor tot hem wil zeggen, tot bekering of groei in zijn geloof. Zo is het geloof uit het horen, en het horen uit het woord van God. U kent geen zendeling, en deze culturen liggen ver van uw belevingswereld? Wat denkt u van onze westerse informatiecultuur, met Mp-3, Ipod en ear-phones, voortdurende nieuwsflitsen en 'mobiele overlev(er)ing'? Hoe hen te bereiken met het evangelie? Een Saber is misschien wat overdreven, maar een boodschap op CD of Mp-3? Gospel Recordings Nederland wil samen met de andere vestigingen van GRN in Europa werken aan goede evangelieboodschappen m.b.v. audio voor alle mensen, ook in ons land. Een geweldig middel: Het evangelie van Jezus Christus.

Van Stichting "Ken Hun Nood" ontvingen we bijgaande foto van een jonge man die in Gambia ons programma "Look, Listen, Live" op de Saber in ontvangst mocht nemen met daarbij de prentenboeken. Het bleek een groot succes, aldus mevrouw Sanders van de stichting. Dankt God in alles, was dan ook hun dankbare reactie en deze delen we van harte.



Overleg te Brussel

WALLONIË

Nadat we een jaar voornamelijk in Vlaanderen hebben gewerkt is het werk in Wallonië, het Franssprekende deel van België, nu ook gestart. Op 18 maart jl. hebben we een overleg gehad in Brussel in het Bijbelinstituut. We hebben daar gesproken met verschillende medewerkers en gasten uit België, Frankrijk, Nederland en Zwitserland. Voor het werk in België is het belangrijk om het werk op te splitsen in een

Vlaams- en een Franstalig deel. De verschillen in cultuur en taal zijn zo groot dat het heel moeilijk is om dit onder één organisatie onder te brengen. We waren dan ook op zoek naar twee coördinatoren voor het werk in België. Zeer verrast waren we met het aanbod van Michou Blond die al langere tijd het verlangen had om dit werk te gaan doen. Met algemene stemmen werd zij als nieuwe medewerkster aangenomen. Michou woont

onder Brussel in Wallonië en is de vrouw van een predikant. Een van de eerste zaken die we moesten bespreken was de naam van de nieuwe organisatie. Een Engelse naam was minder geschikt, dus is er gekozen voor de naam "Audio Vie Belgique". Dit komt overeen met de naam van GRN in Frankrijk. Uw gebed voor de verdere opzet en uitbreiding van het werk wordt op prijs gesteld.





WINTER IN ALASKA

Wereldberoemd is de jaarlijkse honden-slede-race Iditarod, met alle evenementen er omheen.

Ook komen dan van heinde en ver de eskimo's en indianen om hun gejaagde pelzen naar Anchorage te brengen. Het is overall een vrolijk weerzien en bijpraten van wat er in zo'n jaar gebeurd is. Als men zo afgelegen woont zijn er immers geen mobieltjes o.i.d.

Al 40 jaar lang hebben de inheemse christenen gedurende die periode een speciale week wat ze de New Life Native Musical noemen. Vijf avonden met veel zingen in allerlei locale talen. Een unieke gelegenheid dus om GRN bekend te maken. Wel 2.000 eskimo's, indianen en aleoeten zingen met elkaar Gods lof. Een ontroerend moment.

Roeli Elbers kon erbij zijn. Maar met het Alaskanse team was GRN ook vertegenwoordigd op de Native Art Market, waar allerlei handwerk werd verkocht waaraan de plaatselijke bevolking in die donkere koude dagen had gewerkt. We konden er ca. 500 CD's uitdelen die met veel dankbaarheid

werden meegenomen. "Wat, heb je iets in mijn taal..." werd er dan enthousiast gereageerd. De jongere die de inheemse taal niet machtig was vroeg dan om een Engelse CD en nam een exemplaar met de inheemse taal mee voor zijn/haar ouders of grootouders. Zo konden CD's in meer dan 10 talen worden gedistribueerd.

Een van de eerst opgenomen talen (in 1947) was de Denaina indianentaal, maar de originele opnamen zijn zoekgeraakt. Er worden weliswaar nog naartijdige pogingen ondernomen om ze te achterhalen, maar intussen is men gestart met een nieuwe opname, zodat ook deze taal behouden blijft voor de jongere generatie.

De ouderen kunnen via de CD het Evangelie horen terwijl de jongeren en de taal en de Blijde Boodschap meekrijgen. De Alaskanse regering die vroeger het spreken van de native taal verbood omdat iedereen Engels moest leren, probeert dat nu terug te draaien en promoot het zelfs. GRN kan daarin een mooie hulp zijn terwijl Gods Woord dan in vele 'huizen' kan komen.



Nieuwe Alaska team



Eskimo optreden

EVANGELISATIE IN KAMPEN

In het kader van het 120 jarig jubileum van het Leger des Heils in Kampen, werd er op zaterdag 7 februari een speciale actie gehouden op de Oudestraat in Kampen. Acht medewerkers boden aan voorbijgangers in totaal 450 CD's aan met de titel "Ongelooflijk". Het betrof hier zowel jongeren als volwassenen. Er kwamen heel bijzondere gesprekken op gang over de inhoud van de CD, die door Gospel Recordings Nederland en Ecovata is uitgebracht. Deze

bevat enkele mooie muziknummers en korte pakkende boodschappen vanuit de Bijbel. De meeste mensen gaven aan deze CD te gaan beluisteren. Hieronder waren ook een aantal mensen die tot dan toe niet of nauwelijks iets met het geloof in God te maken hadden. Vooraf hadden we gebeden of God door Zijn Heilige Geest wilde doorwerken in de harten van deze mensen, aldus Aalt Fikse van het Leger des Heils in Kampen.



De CD's die aangeboden worden

HET EVANGELIE VOOR MILITAIREN

Home-Base Support heeft bijna 2.000 CD's in 6 verschillende talen bij ons besteld om militairen in de gelegenheid te stellen het Evangelie van Jezus Christus in hun eigen taal te beluisteren.

Home-Base Support is een welzijnsorganisatie voor militairen, veteranen en hun thuisfront

die hen wereldwijd diensten en gastvrijheid in ECHOS Homes biedt met aandacht voor lichaam, ziel en geest. De organisatie is ontstaan uit het samengaan van stichting PIT (Protestants Interkerkelijk Thuisfront) en stichting Pro Rege (militair tehuisorganisatie van de PMTrefpunten en ECHOS Homes in

(vervolg op pag.4)





GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND

Molenweg 79 A
3781 VB Voorthuizen

T +31 (342) 47 88 77
E info@gospelrecordings.nl
W www.gospelrecordings.nl

Rabobank 1415.33.412
KvK 41203298
ANBI-registratie sinds 01-01-2008

Indien u deze nieuwsbrief niet meer per post maar via mail wilt ontvangen, geeft u dat dan s.v.p. aan op onze website of door middel van het sturen van een e-mailbericht aan: info@gospelrecordings.nl

* Wilt u ook onze brochure ontvangen om anderen met GRN bekend te maken, laat ons dat dan even weten. We zenden u deze graag toe.



HET GRN-TEAM BESTAAT UIT:

Roeli Elbers
Jaap Westerink
Mark van Kampen
Geert Hoekstra



ONZE FINANCIËN

GRN is een geloofszending. Dit betekent dat we afhankelijk zijn van giften. Voor meer informatie over projecten verwijzen we u naar de bijgevoegde antwoordkaart.

www.groenewoldmedia.nl

GROENEWOLD MEDIA

MILITAIREN (vervolg pag.3)

Nederland en missiegebieden). De CD's in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans en Portugees worden verdeeld over PMT's in Nederland en Duitsland, maar zullen ook beschikbaar gesteld worden in de ECHOS Homes op de Balkan en in Kosovo, Irak en Afghanistan. Meer informatie over Home-Base Support vindt u op hun website www.home-basesupport.net

WAT WIL DIT TOCH ZEGGEN?

Er waren vele godvrezende Joodse toeristen naar Jeruzalem gekomen na de opstanding. Deze bezoekers kwamen uit verschillende delen van de wereld, zoals Mesopotamië, Azië, Egypte, Libië, Kreta, Arabië en Rome. Zij maakten iets mee dat ze nog nooit eerder hadden ervaren en waar zij zeer verbaasd over waren. Wat gebeurde hier? Zij zagen een groep ongeletterde mensen die in verschillende talen spraken over de geweldige dingen die God had gedaan! "Hoe kan het dat wij hen horen spreken in onze eigen taal?", vroegen zij zich af. Uit alle mogelijke wonderen die de Heilige Geest kon bewerken, koos Hij voor een communicatie- of 'vertalingswonder'! Waarom? Of met de woorden van de omstanders: "Wat wil dit toch zeggen?" (Hand. 2:1-12). Eén antwoord op deze vraag lezen we later bij de apostel Paulus: Het horen van de wonderen van God in vreemde talen was een oordeelsteken voor de Joden (Jes. 28:11; 1 Cor. 14:21). Daarmee is echter niet alles gezegd. Dit eerste wonder bij het ontstaan van de gemeente wijst er ook op hoe belangrijk het is dat we Gods Woord communiceren aan elke bevolkingsgroep in hun eigen taal! Een toespraak in gewoon Grieks (het koine), zou door de meeste mensen begrepen worden die daar aanwezig waren, maar dat was niet voldoende. Het Woord van God moet niet alleen begrepen worden met het verstand, het moet ook doordringen tot het hart. Er is geen betere manier om dit te doen dan gebruik te maken van de moedertaal die men van jongs af geleerd had: "een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken". GRN heeft deze visie: het bekend maken van het evangelie van Jezus in zijn of haar eigen taal. Komt u in uw omgeving mensen tegen die een andere moedertaal hebben (in de straat, op school/werk of tijdens de vakantie)? Als het kan probeer hen dan te bereiken met het evangelie in hun eigen moedertaal. U kunt CD's in vele talen bestellen bij ons kantoor of u kunt deze zelf downloaden van onze website. GRN is er om u te helpen. Samen kunnen we de zegen van dit eerste communicatiewonder doorgeven door nog vele anderen van onze generatie op deze manier met het evangelie te bereiken.

Voorzitter Gospel Recordings Nederland
Philip Nunn

