



SOUNDS OF LIFE

GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND

5^e jaargang nr. 1 JANUARI 2012

Global Recordings Network

GEZEGEND 2012!

GRN Nederland vier jaar na de doorstart:

Hadden we halverwege 2011 een paar maanden durende 'dip' toch kunnen we weer terugzien op een vruchtbaar jaar. Toch een distributie van honderden CD's. Toch nieuwe opnames. Toch God's bewaring in het Team. Toch voldoende financiën om door te kunnen gaan. En toch ook weer plannen en vooruitzichten voor het nieuwe jaar. De Heer is ons genadig geweest en we zien er naar uit wat Hij de komende periode voor ons in petto heeft. Want we zijn ons ervan bewust dat, al werken we hard, we wel volkomen afhankelijk zijn van Zijn zegen. In de allereerste nieuwsbrief haalde ik Psalm 127:1 aan, en die tekst is nog steeds een leidraad.

Er zullen wat verschuivingen binnen het Team plaatsvinden. Zo zal Mark nog meer internationaal werk gaan doen en de Europese GRN Coördinator assisteren. Hierdoor zal Marion nog meer administratief werk te doen krijgen, terwijl een parttime boekhouder zich als vrijwilliger heeft aangeboden. Maar Mark blijft verantwoordelijk voor de voorbereiding van de MP3-speler de Saber, die door zendingen besteld worden om wereldwijd te worden ingezet.

U bent ons het afgelopen jaar weer op meerdere evenementen tegengekomen, waar Jaap als PR-medewerker verantwoordelijk voor is. En Geert dus voor dat onderdeel in België, zij het daar op veel kleinere schaal. Toch ontmoeten we steeds christenen die de GRN-materialen nog niet kennen. Zoals een Nederlandse zakenman in Bulgarije. Hij was blij verrast ons op één van de stands te ontmoeten en gaat de Bulgaarse CD aan zijn contacten in dat land uitdelen. Misschien ook weer een hint voor u om te zien hoe u via onze materialen het evangelie ver weg of dichtbij bekend kunt maken. Een eenvoudig middel wat een grote impact kan hebben.

Dank aan de vrijwilligers die op de stands of bij het kopiëren van de CD's hielpen. Dank voor uw gebeden en bijdragen, waardoor GRN ook in 2011 kon doorgaan.

*Namens het Nederlandse GRN Team,
Roeli Elbers.*

Verder in dit nummer:

Via smartphone en tablet...	2
DVD 'Proef en zie hoe goed God is' voor Marokkanen	2
Evangelisatieactie in Madrid	3
Reactie uit Guinee-Bissau	3
Ben je een makkelijke prater	4
Aan de Vlaamse lezers	4
Gebedsonderwerp	4

Goed Nieuws



GOED NIEUWS

Stel je wilt het evangelie op een heldere en eenvoudige manier uitleggen aan kinderen. Dan is de DVD "Goed Nieuws" daarvoor een zeer geschikt middel. Bij het bekijken van de DVD word je door middel van 40 illustraties meegenomen door de Bijbel vanaf de schepping tot aan de opstanding van Jezus. Bij de beelden wordt door meerdere personen in begrijpelijke en toegankelijke taal uitleg gegeven. Ook wordt verteld hoe je kunt leven op een manier zoals God het bedoeld heeft.

Binnen Gospel Recordings Nederland (GRN), die het evangelie verspreidt m.b.v. audioboodschappen in ca. 6.000 talen, bestaat het script van "Goed Nieuws" al veel langer. Het is zelfs vertaald in 1.200 talen en is bedoeld om mensen over de hele wereld in hun eigen moedertaal vertrouwd te maken met de Bijbel en het evangelie van Jezus Christus. Daarbij wordt soms lokale muziek toegevoegd aan de gesproken boodschappen bij de illustraties, die in een prachtig boek gebonden zijn. Op de website van GRN zijn al die opnames beschikbaar in mp3-formaat om te downloaden, maar ze kunnen ook op CD geleverd worden.

GRN heeft "Goed Nieuws" nu geschikt gemaakt voor kinderen en op DVD gezet. De DVD, die zowel geschikt is voor individueel gebruik als voor groepen, kan ook tussentijds gestopt worden om later weer verder te gaan met het verhaal. De totale lengte van de DVD bedraagt ca. 26 minuten en is geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De DVD is vanaf 1 februari 2012 verkrijgbaar bij Gospel Recordings Nederland, Ecovata en de christelijke boekhandels voor de prijs van € 4,00 excl. verzendkosten.

VIA SMARTPHONE EN TABLET...



QR code

Met welke middelen kunnen we het evangelie het beste doorgeven? GRN is gespecialiseerd in het gebruik van audio en we hebben u vaak geschreven over onze CD's. Uiteindelijk hangt het af van de cultuur en gewoontes van de ontvanger of hij die CD ook werkelijk gaat draaien, in de auto of thuis op zijn laptop bijvoorbeeld. Als we kijken naar de mensen op straat, thuis, in de auto of de trein, dan zien we dat bijna iedereen zijn mobiele telefoon of een tablet gebruikt om naar muziek te luisteren of het internet op te gaan. Dan ligt het voor de hand ook die middelen te benutten om hen te vertellen van Jezus Christus. GRN maakt zijn opnames in alle talen geschikt voor mobiele apparatuur.

Wereldwijd zijn er 4 miljard mobiele telefoons in gebruik. Daarvan hebben er 2½ miljard een media afspeelmogelijkheid en krijgen steeds meer mensen hiermee toegang tot het internet. Realiseert u zich dat dit ongekende mogelijkheden zijn voor de verspreiding van het evangelie? Want de stijging van het aantal mobiele apparaten geldt in zeer sterke mate ook voor ontwikkelingslanden. Kijk voor een leuk voorbeeld van telefoongebruik in ontwikkelingslanden eens naar de volgende YouTube video: <http://youtu.be/je0L9quClel>

Bijzonder veel mensen in de wereld van de islam kunnen bereikt worden via mobiele technologie. Omdat de mobiele telefoon een deel is van hun leven, heeft het evangelie de unieke mogelijkheid persoonlijk tot hen te spreken. Wij moeten daar als GRN op inspelen. Er zijn duizenden opnames in duizenden talen via het internet beschikbaar.

GRN is hard aan het werk om het Goede Nieuws via audio aan te kunnen bieden voor de mobiele telefoon. Er worden toepassingen (App's) ontwikkeld voor het downloaden en afspelen van de opnames via online music stores zoals iTunes. Ben je met iemand in gesprek over het evangelie dan kun je op de mobiele versie van de internationale website www.m.globalrecordings.net de juiste link zoeken naar de taal van je gesprekspartner. Als je de juiste opname gevonden hebt, SMS je de link naar hem toe of je zend hem de opname via Bluetooth of WiFi. Een QR code van de mobiele website zie je hiernaast. De mobiele website is nog niet geschikt voor de doelgroep van mensen die het evangelie nog niet kennen. Maar u kunt wel een link naar de juiste opname doorsturen! Als u de GRN website bekijkt dan ziet u al dat er ontwikkelingen zijn. Kijkt u bijvoorbeeld naar een opname in het Farsi: <http://globalrecordings.net/nl/program/C23131>. U kunt de opname voor een mobiele telefoon zo downloaden!

Vertaalteams in diverse landen helpen mee om lokale websites te maken. Zo mogelijk in samenwerking met andere zendingsorganisaties, om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Dit alles is sterk in ontwikkeling, want de bestanden moeten natuurlijk niet te groot worden, maar wel goed verstaanbaar. Ook hebben veel opnames van GRN plaatjes bij de boodschappen zodat we een video bestand kunnen aanbieden. Kortom veel werk, waar technici wereldwijd aan werken. Laten we de mogelijkheden die we hebben ten volle benutten om de blijde boodschap van Jezus Christus te vertellen!



DVD voor Marokkanen

DVD VOOR MAROKKANEN: "PROEF EN ZIE HOE GOED GOD IS"

Evangelie & Moslims maakte onlangs een DVD voor Marokkanen met veel Bijbels materiaal in het Nederlands, Frans, Arabisch en vooral ook Tarafit, de moedertaal van ca. 80% van de medelanders met een Marokkaanse achtergrond.

Het gaat o.a. om het evangelie in audio en video, maar ook om de teksten van het Nieuwe Testament in Tarafit (geschreven en ook gesproken).

Alsook om het beeldverhaal 'Gods geschiedenis', en de bekende film over het leven van Jezus, wat is gebaseerd op het Lukas-evangelie. Daarnaast zijn ook christelijke liederen en korte evangelieboodschappen te beluisteren.

De DVD is bij Evangelie & Moslims, als ook bij GRN verkrijgbaar voor € 2.50 per stuk excl. verzendkosten.





EVANGELISATIEACTIE IN MADRID

Graag willen we iedereen bedanken die gebeden heeft voor de evangelisatie-actie die vorig jaar van 15 tot 21 augustus plaatsvond in Madrid. We beseffen dat de Heer overvloediger heeft beantwoord dan we verwacht hadden.

Zes dagen lang hebben we met ca. 40 gelovigen van negen nationaliteiten 34.500 evangelisatie-CD's in 11 verschillende talen verspreid onder mensen die Madrid bezochten. We werkten, ondanks de verschillende talen en culturen, in goede harmonie samen. We ondervonden dat de Heer in die periode niet alleen door ons, maar ook in ons werkte, waardoor we onderling versterkt en aangemoedigd werden in ons geloof en de verspreiding van het evangelie.

Een groep jonge mensen kon twee avonden met kinderen in een groot park werken, terwijl de volwassenen, die bij hen hoorden, ondertussen van de gelegenheid gebruik maakten om CD's uit te delen. Met ca. 20 mensen hadden we heel bijzondere ontmoetingen. Zo was er b.v. een meisje genaamd Lydia, die na het ontvangen van een CD aangaf dat dit precies was wat ze zocht! De volgende dag kwam ze ons direct weer opzoeken.

Een andere jonge vrouw, met wie we op straat hebben gesproken en gebeden, kwam ons een paar dagen later ook weer opzoeken. Oscar, een man met veel problemen, heeft 's zondags onze samenkomst in een gemeente bezocht. Nog iemand anders vroeg om een Bijbel en een bijbelcursus via onze website. Zo hebben we een lijst met namen van mensen kunnen maken waarvoor we mogen blijven bidden.

Vanaf het begin werden onze verwachtingen overtroffen. Gelukkig maakte onze CD-leverancier per ongeluk 5000 teveel Spaanse CD's getiteld "Verlangen naar God". Hierdoor hadden we extra materiaal om uit te delen. Na de eerste dag waren bijna alle Engelse CD's op! We moesten de multicopier uit Ciudad Real naar Madrid laten brengen om meer CD's te kunnen maken. De laatste drie dagen en nachten van de campagne hebben mensen elkaar afgelost om 5.600 extra CD's te maken. De meest gevraagde talen waren behalve Spaans ook Engels, Italiaans, Portugees, Duits en Frans. Bidt u mee voor hen die CD's ontvangen hebben en voor hen met wie we fijne diepgaande gesprekken hebben gehad?



Het complete team dat hielp in Madrid



CD's worden uitgedeeld in Madrid

REACTIE UIT GUINEE-BISSAU

Wij willen jullie in de eerste plaats heel hartelijk danken voor de tijd die we op jullie kantoor konden doorbrengen en voor al het materiaal dat we gekregen hebben. We zijn zo blij met de cassettecopier en de cassettes. We zien het echt als een gift van God voor de kerk van Guinee-Bissau. We hebben 'm ook al gebruikt. De cassettes worden uitgeleend of verkocht aan de christenen in het zuiden van het land. Ze wonen vaak afgelegen en velen kunnen niet lezen of schrijven. Voor de jongelui, die tegenwoordig wel leren lezen en schrijven, zijn er bijna geen christelijke boeken te koop. Sinds de oorlog is er in het hele land niet één christelijke boekwinkel meer. Hans en ik bidden er ook voor dat er weer een boekwinkel in het land zal komen. Daarom ook zijn de cassettes hier nog heel erg gewild. Dank ook voor de grote platenboeken. We hebben een serie van 8 aan de zondagsschool hier in Buba gegeven. Die hadden al die jaren zo goed als geen materiaal en waren er dol blij mee.

Ook de kerk in Empada heeft de boeken en een Saber gehad. We hebben het daar afgeleverd bij de oudste van de kerk. Ook zij waren er dolblij mee. In een arm land als dit is het prachtig materiaal. Ik zelf evangeliseer met de Saber en de boeken. Als ik de wijk in loop dan komen de kinderen soms al op me af roepende: film..... Leuk he.

De andere twee Sabers, met boodschappen in Fula en Sossu, zal ik binnenkort aan onze collega's overhandigen die in een ander deel van het land werken. Het is zo belangrijk om steeds Gods Waarheid te verkondigen. In Nederland zijn de meeste mensen niet geïnteresseerd in het Woord van God. Hier is dat anders. Hier heb je een open deur en willen de mensen het Woord wèl horen. Later hoop ik nog wat meer ervaringen met de Saber op te sturen als onze collega's ermee gewerkt hebben en de kerk van Empada.

Veel zegen op jullie werk gewenst en de hartelijke groeten, In Christus verbonden, Carla Frinsel.



Carla Frinsel





GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND

Molenweg 79 A, 3781 VB Voorthuizen
 T +31 (342) 47 88 77
 E info@gospelrecordings.nl
 W www.gospelrecordings.nl
 Rabobank 1415.33.412
 KvK 41203298
 ANBI-registratie sinds 01-01-2008

Indien u deze nieuwsbrief niet meer per post maar via mail wilt ontvangen, geeft u dat dan s.v.p. aan op onze website of door middel van het sturen van een e-mailbericht aan: info@gospelrecordings.nl

Voor meer internationaal nieuws verwijzen wij u naar de website:

www.globalrecordings.net

* Wilt u ook onze brochure ontvangen om anderen met GRN bekend te maken, laat ons dat dan even weten. We zenden u deze graag toe.



GRN's calling is to make audio evangelism tools available to Christian workers to help multiply their church planting efforts.



HET GRN-TEAM BESTAAT UIT:

Roeli Elbers, Jaap en Marion Westerink,
 Mark van Kampen, Geert Hoekstra,
 Carlos Villamil en Ad Doornenbal

ONZE FINANCIËN

Wij hebben bij GRN te maken met kosten voor materialen, verzending, publiciteit en administratie. Als u iets bij ons bestelt ontvangt u geen factuur, maar een brief en pakbon met informatie over de opnamen en vermelding van de kostprijs van de materialen en zending. Voor de dekking van de algemene kosten is uw (aanvullende) gift van harte welkom. Via onze website kunt u ook online doneren.

GROENEWOLD MEDIA

www.groenewoldmedia.nl

BEN JE EEN MAKKELIJKE PRATER

Na 40 jaar in de woestijn had Mozes weinig vertrouwen meer in zijn eigen kunnen of professionele vaardigheid. Om het volk Israël uit de woestijn te kunnen leiden, moest hij met de Farao kunnen onderhandelen en een slavenvolk weten te motiveren en daar leiding aan kunnen geven. Hij was ervan overtuigd dat het succes zou afhangen van een zekere welbespraaktheid: "Toen zei Mozes tegen de Heere: Och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet., zelfs niet vanaf het ogenblik dat U tot Uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Maar de Heere zei tegen hem: Wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben Ik het niet, de Heere? Na dan, ga, Ik zal Zelf met uw mond zijn, en u leren wat u spreken moet" (Ex. 4:10-12).

Uiteraard is het voor een goede communicatie belangrijk om duidelijk en effectief te spreken, maar het succes van de Christelijke boodschap wordt bepaald door Gods vermogen om door ons heen te spreken. Afhankelijkheid van God levert meer op dan professionaliteit of welbespraaktheid.

Het is zelfs zo dat de apostel Paulus zegt dat welbespraaktheid soms het werk van God in de harten van de mensen kan hinderen. Zo schrijft hij: "En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenoemen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God" (1 Cor. 2:1-5).

Maakt het dan niet uit hoe we Gods boodschap presenteren? Speelt duidelijkheid, schoonheid van woorden, logica en overtuigingskracht dan geen rol in de Christelijke communicatie? De apostel Paulus vraagt ook gebed om Gods boodschap zo duidelijk mogelijk te kunnen communiceren. Hij moedigt zijn hoorders aan om Gods Woord te delen met anderen "met zout smakelijk gemaakt" (Col. 4:4,6). Paulus was zich ervan bewust dat alleen Gods Geest mensen tot inkeer kan brengen, maar toch probeerde hij zijn luisteraars te overtuigen (2 Cor. 5:11). In het vertrouwen op de werking van Gods Geest moeten we op de best mogelijke manier Gods boodschap presenteren aan de mensen. Kunt u daarmee instemmen? Waar ligt uw kracht, in de presentatie of in de afhankelijkheid van God? Als GRN proberen we deze principes toe te passen door nieuwe CD's te produceren die mensen aanspreken en door het vernieuwen van de verouderde opnamen. We hopen dat de Heer deze wil gebruiken in uw evangelisatiewerk in 2012.

*Voorzitter Gospel Recordings Nederland
 Philip Nunn*

Aan de Vlaamse lezers:

U ontvangt de Nieuwsbrief nu enige tijd. Ik zou willen vragen om ons een bericht te sturen als u de Nieuwsbrief wilt blijven ontvangen. We zijn bezig ons adresbestand op te schonen. Binnenkort komt er een Belgische versie van de Nieuwsbrief.

Gezocht:

Vrijwilliger(s) voor Vlaamstalig België met een hart voor evangelisatie en zending. Taken zijn o.a.:

- Het samen ontwikkelen van een strategie voor België
- Distributie van CD's in verschillende talen
- Het leggen van contacten met diverse organisaties en personen die actief zijn in evangelisatie en gemeente(stichtend) werk
- Het vertegenwoordigen van GRN België op christelijke evenementen
- Het schrijven van kopij voor de nieuwsbrief of website

U kunt bij ons nog steeds de Vlaamse evangelisatie-CD 'Overhoop' bestellen naast opnamen in vele andere talen.

GEBEDSONDERWERP

In Suriname heeft Harny Jabini enkele mensen gevonden die GRN willen helpen met het maken van nieuwe opnamen. Bidt u voor een kwalitatief goede opname in het Sarnami Hindustani en het Aukaans. Mogelijk kan er ook in Nederland gewerkt worden aan een opname in het Surinaams Javaans.

