

KEUZES MAKEN

Sinds onze doorstart als GRN per 1 januari 2008 zijn er geweldig veel en mooie ontwikkelingen geweest waarvoor we God ontzettend dankbaar zijn. Dankbaar dat we dit allemaal voor Hem mogen doen! Het is altijd spannend en uitdagend om de balans te vinden tussen Zijn en eigen initiatief. Dat merken we b.v. bij de bezuinigingen die nodig zijn en voor zover we daar zelf invloed op hebben zullen we dat zeker niet laten. Toch vragen we ook u als lezer om hulp. Zo hebben we besloten om de nieuwsbrief als gedrukt exemplaar niet meer uit te brengen. Wilt u de nieuwsbrief enkele keren per jaar via e-mail blijven ontvangen, geef dit dan s.v.p. door via info@gospelrecordings.nl. En als u echt geen e-mail kunt ontvangen, stuur dan een kaartje naar ons kantoor of bel ons en we bekijken hoe we u kunnen blijven voorzien van ons nieuws. Ook kunt u met ons samenwerken door vriend van GRN te worden. Als u het belangrijk vindt dat mensen, die Jezus nog niet kennen, bereikt worden met het Evangelie in hun eigen taal, laat ons dat dan weten. U kunt ons bellen, mailen of zich online via internet opgeven: <http://ondersteunen.gospelrecordings.nl/gratiscd> Als u wilt helpen bij het evangelisatiewerk van GRN mogen we u bij een repeterende gift één van de CD's van onze ambassadrices cadeau geven.



Helpt u mee met het verspreiden van Jezus' verhaal in ieders eigen taal?

BIJBELS ONDERWIJS IN SOUKOLA

Soms kom je in dorpjes waarvan je denkt: waar ben ik nu terecht gekomen? Dit gebeurde ook tijdens onze zendingsreis naar Burkina Faso. Al meerdere malen was ik uitgenodigd door een lokale pastor uit Soukola om naar zijn project te komen kijken. Ze hadden onlangs weer een nieuwe school gebouwd en hij was daar erg trots op. Omdat de verharde weg niet tot aan de locatie doorliep en we over zandpaden verder moesten, vroeg ik mij dus daadwerkelijk af waar ik nu weer terecht was gekomen. Uiteindelijk rees er een klein dorpje op in de verte: Soukola, een dorp van ongeveer 300 inwoners groot met een nieuwe school en waterput. Ik kreeg een rondleiding door de school en wilde met de kinderen spreken over hun leven in het dorp. Jammer genoeg spraken de kinderen alleen "Moore" de stamtaal van de Mossi. Gelukkig sprak de pastor wel Frans en zo konden we elkaar toch begrijpen. Hoe vertel je nu over de Bijbel en het evangelie aan de kinderen. Gelukkig hebben wij in Nederland Gospel Recordings. Deze organisatie heeft uitleg over het evangelie en eenvoudig bijbels onderwijs in meer dan 6.000 verschillende (stammen) talen en dialecten beschikbaar. Tijdens Opwekking had ik een Saber (handopwindbare MP3-speler) met boekjes bij hun besteld. Ik neem wel vaker dit soort dingen mee naar Burkina Faso. Gelukkig had ik er nu ook een meegenomen met daarop het Moore! Toeval? Nee toch! Omdat de kinderen vroegen wie ik was en wat ik deed besloot ik de Saber het werk te laten doen. Eenmaal aangezet speelde het een lied af, alle kinderen herkende dit en klaptten en zongen gelijk mee. Verbaasd keken zij naar de Saber, hoe kon deze nu Moore spreken? Meerdere boekjes en de Bijbel aan de hand van eenvoudige plaatjes zaten in het pakket. Deze heb ik voor hun achtergelaten. Nu gebruiken ze dat voor hun Bijbellessen, zelfs de Moslim kinderen luisterden aandachtig! Dankzij het werk van Gospel Recordings is het mogelijk om zelfs in de uithoeken onderwijs uit de Bijbel te gebruiken in meer dan 6.000 talen! Gospel Recordings, hartelijk dank hiervoor! Het dorpje Soukola luistert nu in hun eigen taal naar het evangelie.

Blessings, Frans Riphagen - Guardian Angels



EVANGELISATIE IN HET FARSI

Mijn kapper komt uit Iran. Terwijl hij me knipt praten we over het geloof. Hij is moslim, ik ben christen. Dan vertelt hij me: 'Maar mijn moeder gelooft wel in Jezus. ze heeft Hem gezien.' Dat vind ik boeiend. Na het knippen ontmoet ik haar en hoor haar verhaal. Tijdens een moeilijke fase in haar leven sliep ze achter in de kapsalon. Op een nacht werd ze wakker van prachtige muziek. 'Heb ik de radio niet uitgezet?' dacht ze en ze stond op om dat alsnog te doen. Toen zag ze een man in het wit, waarin ze Jezus herkende. 'Heeft Hij nog iets tegen je gezegd?' vroeg ik. 'Ja: je hoeft niet bang te zijn. Ik ben bij je!' Ze vertelt: 'Vanaf die dag houd ik van Jezus en brand ik elke dag een kaars voor Hem'. Ik zie inderdaad een plaatje van Jezus en een brandende kaars in een hoekje van de winkel staan. 'Heb je contact met andere Iraanse christenen?' Nee, dat heeft ze niet. Een paar dagen later bestel ik een aantal CD's in het Farsi, via Gospel Recordings en breng haar die. Zo kan ze het evangelie horen in haar eigen taal. Wat heerlijk dat Gospel Recordings deze CD's op voorraad heeft in bijna alle talen van de wereld! Nog even en mijn haar is lang genoeg voor een volgend bezoek...



Shaloom, Hans Eschbach



Samen kijken naar de Good News DVD



GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND

Marie Curiestraat 37
3846 BW Harderwijk
T +31 (341) 76 90 92
E info@gospelrecordings.nl
W www.gospelrecordings.nl

Rabobank 1415.33.412
KvK 41203298
ANBI-registratie sinds 01-01-2008

Voor meer internationaal nieuws zie onze website: www.globalrecordings.net

* Wilt u ook onze brochure ontvangen om anderen met GRN bekend te maken, laat ons dat dan even weten. We zenden u deze graag toe.



GROENEWOLD MEDIA



WEB DESIGN GRAFISCH ONTWERP PRINT SERVICE

KIDSClub 2012 IN ARNHEMLAND, AUSTRALIE

Heel 2012 hebben de Christelijke Yolngu leiders en de mensen van MAF kinderen begeleid met behulp van de Gumatj Goed Nieuws DVD van GRN bij het verhaal van de Bijbel van Genesis tot Openbaring, die werd vertoond op een groot scherm. Elke week zijn de kinderen in groepen samengekomen om de Bijbelverhalen te behandelen en hoe het kan worden toegepast op hun leven in de community.

Het is een speciale tijd geweest voor het team dat elke week betrokken is geweest met kidsclub, relaties zijn aangehaald en de groei van de kinderen is duidelijk zichtbaar geweest.

“Wat is het een groot voorrecht geweest om betrokken te zijn geweest met deze jongere generatie en ze te helpen en begeleiden naar Jezus Christus, want zij zijn de toekomst.” Aldus 1 van de MAF medewerkers!

Gedurende de maand november was het onderwerp van het onderwijs de grote zendingsoopdracht. De kinderen werd geleerd dat zij als Christen door Jezus gevraagd zijn om discipelen te maken en hen te dopen en onderwijzen (Matt 28:16-20). Dit bleek een enorme uitdaging voor de kinderen te zijn en op de vraag wie er graag gedoopt zou willen worden schoten er diverse handen omhoog, hetgeen de MAF medewerkers enorm verbaasde.

Gedurende de weken die volgden werd er tijd besteed aan wat het precies betekende om gedoopt te worden en over het “waarom” van de doop. Degenen die besloten hadden om gedoopt te willen worden bleven gedurende deze tijd vastbesloten in hun beslissing en bleven hun hand omhoog steken! Het was duidelijk, ze waren erg enthousiast en ze begonnen te beseffen wat het inhield om gedoopt te worden. Op 2 December brak de grote dag aan en de dienst begon op Beach Camp in Yirrkala. Een groot deel van deze community was aanwezig om te getuigen en te vieren dat 36 kinderen voor de doop door onderdompeling gekozen hadden. De lokale Christenen omringden deze kinderen en er werd vurig gebeden en er groeide een geweldige blijdschap en ontzag voor wat God aan het doen was in deze kinderlevens. Na de doop ontvingen alle kinderen speciale handgemaakte Kruisjes als herinnering aan deze bijzondere dag! Prijs de Heer voor deze bijzondere tijd!

Een prachtig voorbeeld uit de praktijk over het effect van luisteren naar het Evangelie in je eigen taal!!

BELONINGEN WORDEN UITGEDEELD

De auteur van de Hebreeënbrief herinnert zijn lezers aan het feit dat hun voorvader Mozes “de smaad van Christus” hoger waardeerde “dan de schatten van Egypte”, omdat hij wist welke beloning hem te wachten stond. Meer nog, hij bevestigt ons dat als we God vreugde willen geven, we moeten “geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloofd” (Heb. 11:6,26). Dit is een geweldige bemoediging. De levenskeuzes die we maken als gelovigen worden niet vergeten, maar ze hebben eeuwigheidswaarde! Er is geen reden om ons met andere gelovigen te vergelijken of een strijd aan te gaan, want een ieder wordt “apart beloofd overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven” (1 Cor. 3:8).

Ik vertel u de waarheid, zegt de Here Jezus, dat wie een ander een klein gebaar van liefde geeft, zoals het geven van een beker koel water, zeker beloofd zal worden (Mat. 10:42). Uw dienstbetoon in de plaatselijke gemeente, uw vrijwilligerswerk bij GRN of een andere christelijke organisatie, uw belangeloze inzet thuis, op school of op uw werk gaan niet aan Zijn aandacht voorbij!

Of u zich aangesproken voelt door de gedachte van beloningen of niet, feit is dat er beloningen zullen worden uitgedeeld. “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht” (2 Cor. 5:10). Onze diepste en hoogste motivatie is God te behagen, degene aan wie we uiteindelijk verantwoording moeten afleggen. Voor ons als gelovigen is de zonde volledig weggedaan aan het kruis te Golgotha. Het ‘goed’ of ‘slecht’ verwijst dus naar de waarde van onze levenskeuzes. Laten we wijs leven. Laten we eerst Gods Koninkrijk zoeken. Laten we investeren in zaken die eeuwigheidswaarde hebben.

Voorzitter Gospel Recordings Nederland
Philip Nunn