

4 april 2015

EEN ERVARING MET DE SABER UIT DE PRAKTIJK

Regelmatig vragen mensen ons aan de stand of tijdens andere gesprekken wie of wat er bereikt wordt met onze opnames. Aangezien het vaak via via bij de uiteindelijke 'gebruiker' terecht komt horen we er vaak niets van terug. Maar soms wel! Hieronder een anoniem verslag over het gebruik van onze opwindbare mp3-speler genaamd Saber, voor gebruik in afgelegen gebieden zonder stroom. De locatie is op verzoek weggelaten.

We hebben een Saber aan een blinde vrouw gegeven. Toen zij hem ontving, dankte ze eerst God en daarna omhelsde ze mij en begon te dansen van vreugde. Toen we haar uitgelegd hadden hoe hij werkt, was ze niet meer bij de Saber weg te slaan. Ze bleef maar luisteren...! Zelfs toen we weggingen, liep ze niet mee naar de auto, wat ze anders altijd wel deed. Ze bleef maar luisteren. Heel mooi om te zien! De keer erop vroeg ze of het Oude Testament er ook op staat, maar dat is helaas niet in haar taal beschikbaar.



Vanwege de aanschafprijs van de Saber hadden we er ook eentje die we lieten circuleren onder verschillende mensen. Zo konden we zien of ze er goed mee om gingen en echt geïnteresseerd waren of niet. Een Saber is te duur om "zomaar" te geven, zonder dat hij gebruikt wordt. Als we merken dat hij echt goed gebruikt wordt geven we zo iemand er eentje die ze mogen houden.

We hadden de Saber bij een jonge alleenstaande moeder gebracht, die niet kan lezen. Er is in haar dorp veel tovenarij waar ze erg bang voor is. We hebben geprobeerd haar op God te wijzen en haar het gebruik van een Saber uitgelegd. Die wilde ze wel beluisteren. Ze wist alleen niet dat we hem over 4 weken weer zouden ophalen om hem aan een ander te geven, omdat we haar reactie wilden zien als ze hem weer moest inleveren.

Toen we na 4 weken terugkwamen, lag de Saber aan het zonnepaneel op te laden. Ze zei dat ze er graag naar luisterde als ze terugkwam van het werk op het land. In 4 weken tijd had ze vanaf Mattheüs tot en met Handelingen 10 beluisterd! Dus zij kwam wel in aanmerking voor een eigen Saber.

Iedere keer wanneer we de Saber gebruiken bij een bezoek aan iemand komen er meerdere mensen op af. Of je ziet een buurman vanaf zijn veranda naar voren leunen om toch maar niets te missen van wat hij hoort. Het is heel fijn dat je er met meerdere mensen tegelijk naar kunt luisteren en dat gebeurt ook echt!

We hopen en bidden dat de Heere Zijn Woord zal zegenen aan de harten van de mensen die een Saber gebruiken.

SANNE VAN DEN BOSCH NIEUWE AMBASSADEUR GRN

Sanne van den Bosch is vanaf eind februari de vierde ambassadeur van GRN. We vroegen haar iets over zichzelf te schrijven:

Mijn naam is Sanne van den Bosch, geboren in 1991 en ik woon in Heerde. Zingen deed ik al voordat ik kon praten. Ik ben er ook niet meer mee gestopt. Zo heb ik bijvoorbeeld bij een kinderkoor gezongen. Op mijn 17e kroop ik na een ingrijpende gebeurtenis weer achter de piano om mijn emoties van me af te zingen. Toen mijn opa ernstig ziek werd schreef ik het nummer 'Enough', dat later werd doorgestuurd naar de gospelzanger Gerald Troost, die het op zijn beurt doorstuurde naar Ralph van Manen. De samenwerking met Ralph leidde tot mijn debuutalbum 'Mickey Finn'. In die tijd werd ik leadzangeres bij de gospelband Seven. Een gospelband met gepassioneerde muzikanten.

Om me volledig te kunnen richten op mijn passie als soliste, heb ik besloten in 2013 te stoppen als leadzangeres bij de gospelband Seven. In datzelfde jaar mocht ik auditie doen voor het EO-programma Nederland Zingt Dichtbij en mocht ik in oktober voor het eerst als soliste optreden bij een opname voor dit programma. Ik voel me gezegend en ben enorm dankbaar dat ik mijn grote hobby en passie mag inzetten om te zingen en getuigen van Gods liefde. 2015 wordt het jaar waarin ik samen met Ralph van Manen aan de slag mag met mijn eerste echte gospel album!

We hopen dat Sanne samen met de andere ambassadeurs Rebecca Steenberge, Janine Beens en Trianka van der Weerd veel mensen kan bereiken om het werk van GRN onder de aandacht te brengen. Wilt u meer weten over het werk van Gospel Recordings Nederland, organiseer dan een bijeenkomst, kerkdienst of informatieavond. Wij komen u graag vertellen over ons werk. Stuur een e-mail naar jaapwesterink@gospelrecordings.nl als u ons wilt uitnodigen. Als één van onze ambassadeurs Rebecca, Janine, Sanne of Trianka mee mag komen kunnen zij in overleg e.v. voor een muzikale bijdrage zorgen.



Jaap en Sanne feliciteren elkaar met het ambassadeurschap van Sanne voor GRN



Download de gratis 5fish app voor smartphone en tablet om GRATIS naar het Evangelie te luisteren in elke taal! En geef dit door aan iedereen die je maar wilt.



GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND

Marie Curiestraat 37
3846 BW Harderwijk

Telefoon: +31 (0) 341 - 769092

Email: info@gospelrecordings.nl

Website: www.gospelrecordings.nl

IBAN/rekeningnummer NL12 RABO 0141 5334 12

Incassant-ID: NL09ZZZ412032980000

KvK 41203298

ondersteun ons

