



SOUNDS OF LIFE

GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND

1^e jaargang nr. 2 MEI 2008

Global Recordings Network

“En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken...”



STAP VOOR STAP

Eerst een team, toen een kantoor. De eerste nieuwsbrief, de brochures in de nieuwe huisstijl, vervolgens de mooie en praktische website. Intussen de eerste grote bestelling van 100 CD's, gevolgd door meer kleinere. Het 'Open Huis', interviews in kranten en voor de radio, en... de nieuwe Nederlandse promotie CD met een oplage van 10.000 exemplaren. Een projecttafel bij een christelijke boekwinkel, plus bovendien een stand

bij de EO Nederland-Zingt dag, alsook bij WereldEXPO '08 tijdens Opwekking gedurende de Pinksterdagen bij Walibi. Prijs de Heer voor deze stapsgewijze ontwikkelingen! Dank voor uw positieve reacties, gebeden en giften. Dank ook aan Drukkerij Groenewold in Lemmer die het als zijn aandeel in dit zendingswerk zag om ons mooie drukwerk gratis te leveren. Zij ontwierpen ook de huisstijl.

Het Nederlandse GRN Team.

NIEUWE NEDERLANDSTALIGE EVANGELISATIE-CD "ONGELOOFLIJK"

Gospel Recordings Nederland en Stichting Ecovata hebben enkele maanden geleden besloten de handen ineen te slaan om in Nederland en België het Evangelie van Jezus Christus met behulp van audio-materialen te verspreiden. Daarom hebben wij gezamenlijk de geheel Nederlandstalige evangelisatie-CD 'Ongelooflijk' uitgebracht. Behalve vier korte boodschappen bevat deze CD tevens 6 songs. Bovendien bevat de CD een interactief gedeelte, dat de luisteraar met behulp van een PC de mogelijkheid biedt om zich verder te oriënteren op het Woord van God. Aan deze CD hebben een aantal bekende gospelartiesten en sprekers meegewerkt. Onze dank daarvoor gaat uit naar Ds. Orlando Bottenbley, Huug Varkevisser, Hans van der Steen, Martin Brand, Ronald Koops, Ralph van Manen, Annemieke Koelewijn, Reni & Elisa Krijgsman en Gerald Troost. De CD is zowel bij GRN als Ecovata te bestellen voor de kostprijs van € 1,00 excl. verzendkosten, om actief te gebruiken door christelijke organisaties en kerken/gemeenten als evangelisatiemiddel. De CD is niet bedoeld om door te verkopen, maar om gratis weg te geven. Daarnaast is deze CD ook bedoeld voor evangelisatie- en zendingsorganisaties om inhoudelijk kennis te nemen van de evangelieboodschappen die in ruim 5.700 overige talen bij ons verkrijgbaar zijn. De boodschappen op deze CD zijn namelijk gebaseerd op "Words of Life" van Global Recordings Network, waarvan Gospel Recordings Nederland een onderdeel is. Neemt u voor meer informatie over deze nieuwe CD gerust contact met ons op.

In dit nummer:

- Stap voor stap "Ongelooflijk" 1
- Hoe het vroeger was 1
- Bezoek aan haven van Rotterdam 2
- België 2
- GRN in Suriname 3
- De bediening van Jezus in een orale cultuur 3
- Reacties op vanuit Nederland verzorgde CD's 4



Hans van der Steen.

HOE HET VROEGER WAS

'Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering' Jesaja 46:11, dat is wat Hans van der Steen als oprichter van Gospel Recordings Nederland ooit boven een hoofdstuk schreef voor een boekje over de geschiedenis van GRN, dat we dit jaar als PR materiaal weer in herdruk hopen uit te geven. In 1965 had Hans zijn baan opgegeven als ingenieur bij de Philips Grammofoonplatenfabriek, om het werk van Trans World Radio in Nederland te beginnen. Hij had een kleine opnamestudio op de zolder van zijn huis gebouwd en deze volledig ingericht met de benodigde (Philips) apparatuur. Hans wilde ook graag het werk van Gospel Recordings bekend maken en toen in 1966 enkele medewerkers van de Amerikaanse oprichtster Joy Ridderhof Europa doorreisden om opnamen in verschillende talen te maken, kwamen ze ook met Hans in contact. Eén van de eerste ontmoetingen die het GRN-team had was met medewerkers van

het Havenlicht (een evangelische zending onder zeelieden), die meer dan 60.000 grammofoonplaten in de Rotterdamse haven hadden verspreid. Havenevangelisten bleken grote afnemers van het GRN-materiaal te worden. Later raakten ook anderen bij het GRN-werk betrokken, die niet alleen hun huis voor het werk ter beschikking stelden, maar ook op zendingsdagen Gospel Recordings vertegenwoordigden. Net zoals wij als nieuw team anno 2008 tijdens b.v. EO-dagen e.d. ook doen. Vandaag de dag met mooi bedrukte banners en PowerPoint presentaties, maar toen met eigen gemaakte reclameborden met foto's van GRN. Ook toen waren de oude card-talk, phonette en tape-talks als informatie-materiaal op de projecttafels te zien. In 1983 kreeg GRN de officiële status van een stichting en bleek een fulltime medewerker nodig, alsook een kantoor van waaruit de materialen opgestuurd konden worden. Aanvankelijk werden de cassettes in de vele talen

nog bij de GRN-vestiging in Duitsland gekopieerd totdat Nederland zelf over een cassette-duplicator beschikte. Het nieuwe Nederlandse kantoor (dat per 01-01-2008 een doorstart heeft gemaakt) beschikt nog steeds over deze cassette-duplicator (voor de enkele cassette die nog wordt besteld), maar sinds twee maanden ook over een CD-tower en daarmee zijn inmiddels ruim 700 CD's gedupliceerd. De Nederlanders hebben de weg naar GRN weer gevonden en men is dankbaar dat het materiaal weer als evangelisatiemiddel beschikbaar is. Beschikbaar dus niet alleen in het Nederlands, maar in nog bijna 6.000 andere talen. Voor meer info hierover: www.gospelrecordings.nl. Hans van der Steen is nog steeds als bestuurslid bij GRN betrokken en hij is ook tijdens één van de toespraken op de nieuwe Nederlandse CD te beluisteren. 'Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering', en dat heeft de Heer dus door de jaren heen willen doen. Prijs Hem!

BEZOEK AAN HAVEN VAN ROTTERDAM

Op dinsdag 1 april zijn wij, Jaap Westerink en Geert Hoekstra, op bezoek geweest bij Ruud Kuijter die evangelisatiewerk doet in de haven van Rotterdam. Ruud werkt daar voor de organisatie 'Vrienden van zeelui'/ SCFS (www.vriendenvanzeelui.nl). Dagelijks bezoekt hij één of meer schepen die in de haven komen en heeft daar contact met zeelieden uit allerlei landen. Zending is dan ook niet alleen iets ver weg, maar ook direct om de hoek. Wij mochten een dag met hem meelopen en hebben ook CD's meegenomen met audio-opnamen van het evangelie in verschillende talen. We hebben twee schepen bezocht en contact gemaakt met zeelieden uit de Filippijnen en gesproken

met iemand uit India die in Londen woonde. Er was veel belangstelling bij de zeelieden voor de materialen die we bij hen mochten achterlaten. Veel van hen leven soms 9-12 maanden gescheiden van hun familie en zijn



Filippijnse zeelieden.



Filippijnse zeelieden.



dus blij met enige persoonlijke aandacht en vinden het geweldig om iets te kunnen horen in hun eigen taal.
 Naast audio-opnamen staat er ook christelijke muziek op de CD's waar men naar kan luisteren.
 We zijn blij dat de CD's naast andere materialen, zoals boeken, video's, bijbels of bijbelstudies in een behoefte voorzien.
 Ook konden we die dag foto's maken voor ons archief. Er is nl. een grote behoefte aan Europees fotomateriaal om het werk meer bekendheid te geven.



In de haven van Rotterdam

BELGIË

In dit land zijn dit jaar de eerste contacten gelegd.
 Bij de Bijbelschool (Evangelische Theologische Faculteit) in Heverlee, waar Geert Hoekstra in het verleden heeft gestudeerd, willen we vanaf het najaar een ruimte huren van waaruit Geert zijn PR-activiteiten voor België kan starten.
 Ook door de Belgische Evangelische Zending wordt een optie voor het tijdelijk huren van een ruimte geboden, zodat we er al gauw aan de slag kunnen.
 Omdat het GRN kantoortje dan bij Brussel is gesitueerd, kunnen we daar vandaan zowel het Vlaamse als Franstalige deel gaan bezoeken.
 Eenzelfde concept als met Nederland hebben we daarbij voor ogen met het bezoeken van havenevangelisten, christelijke boekwinkels, zendingsorganisaties etc. om hen uit te nodigen het GRN materiaal te verspreiden.
 Uw gebed voor dit project wordt op prijs gesteld.



Projecttafel in 'De Fontein', te Hattem.

GRN IN SURINAME

Een bezoek door Roeli Elbers aan het nieuwe Surinaamse GRN 'filiaal' bracht niet alleen dankbaarheid, maar ook werd duidelijk hoeveel mogelijkheden er in dat land liggen.
 Zo zijn meerdere evangelisten bereid gevonden om de distributie van CD's in diverse talen te coördineren, zelfs in het verre binnenland waar geen elektriciteit is, dus waar met de hand-opwindbare Tape-Talks gewerkt zal worden.
 Er zijn 10 exemplaren naar Suriname gestuurd.

Maar ook worden buschauffeurs (van kleine privébusjes) voorzien van de CD's die ze dan draaien tijdens de urenlange ritten naar het binnenland (en de passagiers kunnen het Evangelie op die manier ook in hun eigen taal horen).
 Wist u dat er meer dan 15 talen in Suriname worden gesproken onder een bevolking van nog geen 500.000 mensen.

De leider Harny Jabini reed op een keer met zijn auto langs een van de indianendorpen en liet de cassette in de Arowak-taal in zijn auto draaien met een versterker op de auto.
 De mensen uit de open hutten hoorden zo de Blijde Boodschap en kwamen naar de weg rennen om te horen waar dat vandaan kwam.
 Eenmaal in het dorp deed hij hetzelfde en vroegen de mensen:
 "Kan ik ook zo'n cassette krijgen!"
 Je moet maar op het idee komen.

Op de hoesjes van de GRN CD's worden stickers geplakt waarop een Bijbelcursus wordt aangeboden en zo wordt er in Suriname ook aan follow-up gedaan als men de CD's uitdeelt.



GRN leiders: Harny Jabini en Modensi Saakie.



Het busstation aan de Heiligenweg in Paramaribo.





GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND

Molenweg 79 A
3781 VB Voorthuizen

T +31 (342) 47 88 77
E info@gospelrecordings.nl
W www.gospelrecordings.nl

Rabobank 1415.33.412
KvK 41203298

Indien u deze nieuwsbrief niet meer per post maar via mail wilt ontvangen, geeft u dat dan s.v.p. aan op onze website of door middel van het sturen van een e-mailbericht aan: info@gospelrecordings.nl

* Wilt u ook onze brochure ontvangen om anderen met GRN bekend te maken, laat ons dat dan even weten. We zenden u deze graag toe.



HET GRN-TEAM BESTAAT UIT:

Roeli Elbers
Jaap Westerink
Mark van Kampen
Geert Hoekstra

* ONZE FINANCIËN

GRN is een geloofszending. Dit betekent dat we afhankelijk zijn van giften en we danken dan ook diegenen die ons in het eerste kwartaal een financiële ondersteuning hebben gestuurd. Daardoor kon het werk voortgang hebben en konden we die stapsgewijze ontwikkelingen ook realiseren.

Drukkerij Groenewold
drukkers & vormgevers

www.drukkerijgroenewold.nl

Voor meer internationaal nieuws verwijzen wij u naar de website:

www.globalrecordings.net

DE BEDIENING VAN JESUS IN EEN ORALE CULTUUR

“En Hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen en zeide: Zie, een zaaier ging uit om te zaaien ...” (Matt. 13:3)

Jezus leefde in een tijd waarin er vooral mondeling met elkaar gecommuniceerd werd. Zijn onderwijs bestond dan ook voor een groot deel uit mondeling onderricht. Op die manier kon Hij alle mensen bereiken met de boodschap van het evangelie en dat illustreren met voorbeelden uit het dagelijks leven zoals in deze gelijkenis van de zaaier.

Het onderwijs van Jezus kan niet losgemaakt worden van Zijn persoon. Jezus heeft dan ook geen evangelie geschreven. Dit zou een heel andere aanpak vereist hebben. Nee, Jezus wilde dat het evangelie met personen verbonden zou zijn i.p.v. met een geschrift. Zijn discipelen moesten dan ook ‘levende brieven’ zijn van Christus (2 Cor. 3:2-3).

De cultuur waarin wij leven is geen mondelinge cultuur. Als wij iets willen onthouden schrijven we het op. Wij zijn dan ook niet gewend om alles mondeling te communiceren en te onthouden. Tweederde van de mensen op aarde communiceert echter vooral mondeling. De meeste van deze mensen wonen in de Derde wereld, maar ook in het Westen zijn er steeds meer mensen die hoofdzakelijk mondeling communiceren. Toch presenteert 90% van de werkers het evangelie m.b.v. op schrift gebaseerde methoden. Dit maakt het vrijwel onmogelijk voor orale culturen om het evangelie te begrijpen en aan anderen door te geven.

In 1 Cor. 9:20 lezen we dat Paulus in de verkondiging van het evangelie zich zoveel mogelijk wilde aanpassen aan zijn gehoor. Voor de Joden was hij bereid om te leven als een Jood en voor de Grieken als een Griek. Wij moeten dan ook de bereidheid hebben om ons in de verkondiging aan te passen aan de manier waarop mensen gewoon zijn te communiceren. Alleen dan kunnen wij hen bereiken met het evangelie. Dat is de reden dat GRN werkt met audio-materialen om het evangelie bekend te maken. Op deze manier hopen we een levende brief te zijn voor Christus.

REACTIES OP VANUIT NEDERLAND VERZORGDE CD'S:

Mozambique:

Toen een blinde man bij de vertoning van de Jezus film, die hij niet kon zien, op zijn beurt een audio GRN CD in zijn Portugese taal kreeg aangeboden, was hij heel enthousiast. Hij liet hem aan andere blinden horen en hieruit is een Bijbelstudiegroep van blinden ontstaan.

Scharlaken Koord Deventer:

We zijn blij dat jullie er weer zijn. In het verleden gaven we de GRN cassettes uit, nu graag de evangelisatie-CD's in meerdere talen.

We gaan ze gebruiken om tijdens Pasen aan de betreffende vrouwen uit te delen, samen met een bosje bloemen.

Brazilië:

Tijdens een GRN presentatie in een klein kerkje nam men met blijdschap de Braziliaans Portugese CD aan en bestelde meteen meerdere exemplaren bij.

