



SOUNDS OF LIFE

GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND

3^e jaargang nr. 1 JANUARI 2010

Global Recordings Network

TERUGBLIK PR 2009

Na de doorstart van GRN op 1 januari 2008 keken we aan het eind van dat jaar terug op een mooi gevulde agenda qua PR-activiteiten. We horen nog regelmatig dat men nog nooit van ons gehoord heeft. En dat na nota bene bijna 45 jaar te bestaan in Nederland. Naamsbekendheid en dus PR is zo belangrijk.

Aan het begin van 2010 kijken we zeer verheugd terug op de activiteiten die we hebben mogen ondernemen in het afgelopen jaar. Het is niet overdreven om te zeggen dat de PR-activiteiten verdubbeld zijn t.o.v. 2008.

Zo was er b.v. de prachtige samenwerking met Operatie Mobilisatie en Martin Brand & band. Samen met hen tourden we Nederland door en waren we aanwezig met onze stands bij 17 concerten. Het thema daarvan was: de volgende stap. We kijken vol dankbaarheid terug op deze tour, waar we veel mensen kennis mochten laten maken met het werk van GRN.

Maar ook de samenwerking met Gabriël Financiële Bescherming is er één om te koesteren. In nauw overleg met elkaar hebben we bij enkele evenementen onze stands gedeeld. Graag geven wij u een paar voorbeelden van gelegenheden waarbij wij o.a. in het afgelopen jaar aanwezig waren met onze stands:

- Enkele concerten van Ralph van Manen / Gerald Troost / Annemieke Koelewijn / Kees Kraayenoord / Reni en Elisa Krijgsman en Natasja Voordes
- Een open dag van het Leger des Heils in Rotterdam
- De concerttour van Martin Brand
- Braderieën op campings "Het Beloofde Land" en "De Betteld"
- Opwekking
- Xnoizz Flevo festival
- De EO Nederland Zingt dag en Eva dag
- Mannendagen te Wezep
- De opendag van stichting Gave

Zonder het geweldige team van vrijwilligers die zich in 2009 hebben ingezet om de stands te bemannen was dit niet mogelijk geweest. De ontwikkelingen hebben ons er zelfs toe 'gedwongen' om met 3 sets standmaterialen te werken, aangezien er soms meerdere evenementen tegelijkertijd plaatsvinden. Is het niet geweldig? Prijs de Heer!

Verder in dit nummer:

Amsterdamse haven	2
België – Vlaamse CD!	2
Vrijwilligersteam	2
Distributie anderstalige CD's	3
Langs de weg	3
Javanen in Suriname	3
Van de voorzitter	4

CRISIS EN TOEKOMSTVERWACHTING

In een januarinummer kunnen we iedereen nog wel een Gelukkig en Gezegend Nieuwjaar toewensen. Hoewel, het jaar is al even op dreef als u dit exemplaar in uw brievenbus krijgt. Onze wensen zijn desalniettemin wel gemeend.

Dat we Gods zegen en leiding van dag tot dag nodig hebben is ook afgelopen jaar duidelijk gebleken. De economische crisis leek begin 2009 ook bij ons toe te slaan. We konden ons echter niet voorstellen dat we na zo'n gezegende doorstart in 2008 nu zouden moeten stoppen. De Here heeft ons vertrouwen dan ook niet beschaamd en de activiteiten groeiden en groeiden, zoals u ook in deze nieuwsbrief kunt lezen.

Zo de Heer wil staat er ook voor dit nieuwe jaar al weer het nodige op het programma. Gereserveerd zijn al stands op de Wegwijs beurs, op de EO Nederland Zingt dag, bij Opwekking tijdens het Pinksterweekend, enz. Maar ook zijn er nieuwe CD's in voorbereiding, zoals een tweede Nederlandse, diverse Arabische CD's, een Laplandse en een Turkse. Ook onze Europese collega's werken aan het vernieuwen van oudere opnames, zodat we met de tijd mee kunnen gaan. U begrijpt dat aan het maken van nieuwe opnames veel voorbereiding en planning vooraf gaat en dat ook de distributie van zo'n nieuwe CD weer gecoördineerd moet worden. De samenwerking met andere organisaties breidt zich ook uit, zoals het laten persen van grotere hoeveelheden CD's bij Evomedia en samenwerking met de christelijke muziekuitgevers Ecovata en Highway Music. Maar we krijgen ook steeds meer ingang bij Operatie Mobilisatie met hun wereldwijde scheepsbediening. Ontwikkelingen waarvoor we dankbaar zijn.

Bevatte de vorige nieuwsbrief veelal nieuws over de internationale ontwikkelingen die we vanuit de Nederlandse vestiging mochten ontplooiën, deze keer leest u meer over wat er in Nederland zelf gedaan kon worden.

We zijn u allen dankbaar dat u financieel daarin hebt bijgedragen, alsook voor uw gebeden die een heel wezenlijk onderdeel van het werk zijn. Ook uw positieve reacties op onze nieuwsbrieven zijn altijd bemoedigend.

Namens het GRN Team,

Roeli Elbers
Directeur





Cruiseschip aan de Amsterdamse kade

AMSTERDAMSE HAVEN

Ondanks dat het zomer heette was het koud en guur op de kade. Die dag stormde het zo hard dat ik amper op de been kon blijven. Het was een wonder dat er nog zeelieden waren die met dit weer van boord kwamen en de stad in wilden. Maar juist voor hen bleef ik daar bij het Amsterdamse IJ staan. In de ene hand de GRN CD's in diverse talen, in de andere hand wat brochures, oppassend dat dat alles niet wegwaaide.

Juist het feit dat ik daar ondanks het stormachtige weer toch stond, raakte het hart van een Filippijnse zeeman. Hij nam blij en dankbaar de materialen in zijn taal aan. En toen... bemoedigde hij juist mij. Hij stopte me € 10.-- toe en zei: "Dit is niet voor de CD's, maar jij gaat nu binnen een kopje koffie drinken om

op temperatuur te komen. Dit is toch geen weer om hier te staan..." Maar, het evangelie had zo wel ingang mogen hebben. Net als bij andere keren als we aan boord van zo'n cruiseschip konden. Daar sta je dan als vrouw op de drempel van een eetzaal vol mannen... Heel soms ook een enkele zeevrouw. Maar velen nemen met graagte zo'n CD met het evangelie in HUN EIGEN TAAL aan.

Het mooiste is om, zoals in diverse havens in Alaska, en hopelijk binnenkort ook in het Noorse Bergen, een gebouwtje te hebben, een christelijk zeemanshuis, waar je zeelieden kunt uitnodigen en veel meer mogelijkheden hebt om hen te bemoedigen en het evangelie uit te dragen. Wilt u zomers in Amsterdam meehelpen? Laat het ons weten.



De nieuwe Vlaamse CD 'Overhoop'

BELGIË – VLAAMSE CD!

Op de Vlaamse Ontmoetingsdag van 11 november jl. is de Vlaamse evangelisatie-CD gepresenteerd. Op deze CD staan getuigenissen van drie Vlaamse christenen en muziek van het Flanders Gospel Choir, DesertRose en Frans de Bie. Ook is er een interactief deel dat geraadpleegd kan worden op de PC met extra informatie over de betekenis van het christelijk geloof. De CD zal o.a. via de christelijke boekhandels van "Het Goede Boek" worden verspreid, maar is ook rechtstreeks te bestellen bij Gospel Recordings België.
www.gospelrecordings.be

De eerste bestellingen zijn al geplaatst. We hopen dat er door het luisteren naar de CD vele Vlamingen tot geloof mogen komen. Daarbij realiseren we ons dat het niet gemakkelijk is om in België te evangeliseren. Uw gebed is hard nodig opdat men meer open komt te staan voor het evangelie. In 2010 hopen we verder te gaan met het leggen van contacten in België en gaan we ook op zoek naar Vlaming(en) die op termijn het werk zouden willen overnemen, zodat we ook in Vlaanderen een eigen vertegenwoordiging hebben naast het werk in Wallonië.

VRIJWILLIGERSTEAM

Beginnen we twee jaar geleden tijdens de doorstart in Nederland met vier enthousiaste man/vrouw, nu mogen we met een heel team overal in het land (en zelfs daarbuiten) aan de slag. Zeker 15 vrijwilligers helpen intussen extra mee. De ene groep bij de vele stands waar we GRN presenteren, vaak avond- of weekendwerk. De andere groep in Voorthuizen bij het dupliceren en postklaar maken van de duizenden CD's in de buitenlandse talen.

Fantastisch om met zoveel enthousiastelingen samen het evangelie te mogen uitdragen. Omdat de meesten elkaar niet eens kennen, hebben we voor eind januari een GRN-middag georganiseerd. Met dank aan Trans World Radio in Barneveld die hun ruimte daarvoor beschikbaar stelde, alsook aan de cateraars die hun diensten hiervoor als vrijwilligers aanboden. Last but not least, met dank aan de Heer voor zoveel inzet. Wetend dat iedereen dit voor Hem doet. Ook meehelpen? Bel 0342-478877 of email naar info@gospel-recordings.nl



Onze vrijwilliger Ad Doornenbal





DISTRIBUTIE ANDERSTALIGE CD'S

Circa 20.000 CD's in 200 talen gingen het afgelopen jaar de deur uit, door vrijwilligers gedupliceerd op het GRN-kantoor in Voorthuizen. Waar gaan zulke CD's met de evangelieboodschap naartoe?

Dat de Nederlandse exemplaren via christelijke boekwinkels, via marktkramen en bij bepaalde evenementen worden afgenomen, lijkt wel voor de hand te liggen. Maar zoveel duizenden anderstalige CD's, wie neemt die af en verspreidt ze dan ook? Denk aan:

- De havenevangelisten voor de zeelieden
- Evangelisten voor de chauffeurs
- Christelijke campings voor de toeristen
- Hulporganisaties aan prostituees
- Hulpverleners aan immigranten
- Zendingen op hun verre reizen
- Vakantieangers naar hun buitenlandse bestemmingen.

Komt u zelf met anderstaligen in contact, buren op de galerij van uw flat bijvoorbeeld, waarom niet eens een CD in hun taal geven? U zult verstandig staan over hun vaak verbaasde en blijde reactie. Mogelijkheden genoeg, ook binnen Nederland.

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen hoe en wat u kunt bestellen, maar u kunt natuurlijk ook een mailtje sturen of onze website bezoeken.

Wilt u folders ontvangen om Gospel Recordings ook in uw kerk, jeugdgroep of vriendenkring bekend te maken, dan sturen we u die natuurlijk ook graag toe.

Helpt u mee!

WOW

**Binnen 2 jaar:
40.000 Nederlandse CD's
'Ongelooflijk'**

**In 2008:
12.500 CD's in buitenlandse
talen**

**In 2009:
20.000 CD's in buitenlandse
talen**

LANGS DE WEG

Al geruime tijd maak ik contact met chauffeurs in Barneveld en langs de A30 naar Ede. Ik ontmoet chauffeurs uit verschillende landen die ik iets van het evangelie mee kan geven middels een CD van Gospel Recordings. Soms is er een leuk gesprek, zoals laatst met de Macedoniër die Christen bleek te zijn en het fijn vond meerdere Macedonische CD's mee te nemen voor thuis. Maar ook met Nederlanders probeer ik een gesprekje aan te knopen op de parkeerplaatsen. Regelmatig krijg je een negatief antwoord met een afwijzing van "daar heb ik niets mee".

Maar toch zijn er ook goede gesprekken. Over hun leven en hun ideeën over God. Vooral die ideeën en kritische vragen over Gods bemoeienis met het leven zijn niet altijd gemakkelijk. Toch probeer ik hen te vertellen over de Here Jezus en hoe een vertrouwen op Hem het waard is om mee te leven. Ik mocht bij een chauffeur in de cabine met hem bidden. Ze krijgen de CD "Ongelooflijk" mee en samen met de chauffeurs van het "Chauffeurs Evangelisatie Team Holland" (www.truckplus.org) maakt GRN misschien nog wel eens een echte "Chauffeurs CD".



Een parkeerplaats voor trucks

JAVANEN IN SURINAME

Sinds de 19e eeuw wonen er veel arbeiders uit Java in Suriname. Ze vormen een bijzondere gemeenschap, herkenbaar aan hun keurig geharkte erfjes, snelle jongens op glimmende bromfietsen en heerlijke kookkunsten. Onderweg kun je op veel plaatsen een heerlijke soato soep eten bij een 'Warung'.

Veel van deze Javanen zijn opgegroeid als moslim, maar kennen ook een grote angst

voor demonen. Ze gebruiken allerlei middelen om zich te beschermen en een goede toekomst veilig te stellen. Ondanks dat er veel zendingen en evangelisatiewerk in Suriname is verricht is het evangelie nog niet ver doorgedrongen in deze cultuur. We spraken in Suriname met een voorganger van een Javaanse gemeente en kregen zijn medewerking om de opname van "Good News" te vertalen en te produceren in het Javaans.



Surinaamse Javanen



GRN nu ook op HYVES

Gospel Recordings Nederland heeft nu ook een eigen hyves pagina waar u alle activiteiten en ontwikkelingen kunt volgen. Wilt u meer weten, kijk op <http://gospelrecordings.hyves.nl>



GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND

Molenweg 79 A, 3781 VB Voorthuizen
T +31 (342) 47 88 77
E info@gospelrecordings.nl
W www.gospelrecordings.nl

Rabobank 1415.33.412
KvK 41203298
ANBI-registratie sinds 01-01-2008

Indien u deze nieuwsbrief niet meer per post maar via mail wilt ontvangen, geeft u dat dan s.v.p. aan op onze website of door middel van het sturen van een e-mailbericht aan: info@gospelrecordings.nl

* Wilt u ook onze brochure ontvangen om anderen met GRN bekend te maken, laat ons dat dan even weten. We zenden u deze graag toe.



GRN's calling is to make audio evangelism tools available to Christian workers to help multiply their church planting efforts.

HET GRN-TEAM BESTAAT UIT:

Roeli Elbers, Jaap Westerink,
Mark van Kampen en Geert Hoekstra

Voor meer internationaal nieuws verwijzen wij u naar de website:

www.globalrecordings.net

ONZE FINANCIËN

Wij hebben bij GRN te maken met kosten voor materialen, verzending, publiciteit en administratie. Als u iets bij ons bestelt ontvangt u geen factuur, maar een brief en pakbon met informatie over de opnamen en vermelding van de kostprijs van de materialen en zending. Voor de dekking van de algemene kosten is uw (aanvullende) gift van harte welkom. Via onze website kunt u ook online doneren.

GROENWOLD MEDIA

www.groenewoldmedia.nl

BENT U EEN DANKBAAR EN GELUKKIG HELPER?

De Heer Jezus kwam naar de aarde met een belangrijke boodschap die iedereen moest horen. "En het geschiedde kort daarna, dat Hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok, verkondigende het evangelie van het Koninkrijk Gods..." Deed Jezus dit alleen? Nee, we lezen dat Hij daarbij hulp had. "...en de twaalfen met Hem, en enige vrouwen..." We lezen vervolgens dat Jezus op wonderbaarlijke wijze vis en brood vermenigvuldigt, maar dit was niet zijn normale manier om te voorzien in de lichamelijke behoeften van zijn team. Onder hen waren enkele zeer dankbare personen "...die genezen waren van boze geesten en van ziekten...". Deze vrouwen dienden hen met hetgeen zij bezaten (Lucas 8:1-3).

Christelijk leiderschap is een geschenk van God (Rom. 12:8). Leaders kunnen een visie delen, een goed actieplan voorstellen of structuur ontwerpen voor een nuttige zendingsorganisatie. Maar zonder goede hulp komen zij niet ver. De apostel Paulus was een energiek man, vol van aanstekelijk enthousiasme en hij bezat een grote visie. Ook hij had helpers nodig! Enkelen die hem hielpen zijn met name genoemd, zoals Timotheüs en Erastus (Handelingen 19:22), Febe, Prisca en Aquila (Rom. 16: 1-3). Tertius hielp Paulus d.m.v. zijn secretariële vaardigheden, Gajus hielp Paulus m.b.v. zijn huis en gastvrijheid (Rom. 16:22-23). De gemeente te Korinthe hielp Paulus door voor hem te bidden (2 Kor. 1:11). De moeder van Rufus moet een bijzondere vrouw geweest zijn. Paulus zegt dat ze hem hielp door als een moeder voor hem te zijn (Rom 16:13). Kerken/gemeentes en zendingsorganisaties hebben meer van deze warmhartige, zorgzame "moeders" nodig. In de diverse overzichten van gaven vinden we ook "bekwaamheid om anderen te helpen" en de gave om te besturen (1 Kor. 12:28).

Helpt u al? Kunt u helpen? Wilt u graag helpen?

Het werk van Gospel Recordings Nederland (GRN) komt in de praktijk neer op TEAMwork. Zonder voldoende helpers zou er niets gebeuren! Om de audio boodschappen met het evangelie van Jezus Christus in ieders taal bij anderen te krijgen heeft GRN veel helpers nodig. Zo hebben wij hulp nodig van duidelijke christelijke sprekers, zangers en musici, mensen die audio op kunnen nemen, bewerken en dupliceren. Die CD's kunnen verzenden, mensen met administratieve vaardigheden, die CD's uit willen delen en zij die het bekend willen maken bij andere distributeurs. Wilt u helpen? Is GRN iets voor u? Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de mogelijkheden. Als Christenen werken wij als leden van één lichaam, elke persoon en elke taak is waardevol en heeft betekenis. En de Heer bereikt Zijn doel indien ieder lid naar zijn vermogen bijdraagt (Ef. 4:16).

*Voorzitter Gospel Recordings Nederland
Philip Nunn*

Projecten c.q. gebedsonderwerpen

Distributie nieuwe Vlaamse CD

*

Opname en ontwikkeling Sami-Laplandse CD,
Turkse en Javaanse CD, te doen in de desbetreffende landen

*

Moeizame verloop samenstelling 2e Nederlandse CD,
bij voorkeur te introduceren in april/mei 2010

*

Verspreiding van CD's tijdens de stands
op de diverse aankomende beurzen en evenementen

*

Nieuw agentschap in het Oostenrijkse Karintheïë o.l.v. de Nederlandse Josien Vletter en in samenwerking met de Duitse GRN vestiging.

