



SOUNDS OF LIFE

GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND

4^e jaargang nr. 3 SEPTEMBER 2011

Global Recordings Network

VAN DE REDACTIE

De aanvankelijk hete, maar later zo natte zomer, is voorbij. Herfstweer alom! Langzaam tijd om in de donkere avonden weer eens wat te gaan lezen, zoals hopelijk ook deze nieuwsbrief. Hierin vindt u wat van onze activiteiten in de afgelopen maanden. Het zou mooi zijn dat u erdoor wordt aangemoedigd waar en bij welke gelegenheid dan ook de GRN-materialen eveneens uit te gaan delen of onder de aandacht te brengen.

Bidt u alstublieft mee voor het gezaaide zaad. Maar ook voor nieuwe projecten, zoals Evangelie via 'het mobieltje' waar u volgende keer meer over kunt lezen. Uiteindelijk moet GRN toch meegaan met de tijd...

STANDWERK GRN

Tijdens de diverse evenementen en concerten, waar we als GRN met een stand aanwezig zijn, vernemen we in toenemende mate dat onze bekendheid groeit. Dat is belangrijk nieuws, omdat op die manier steeds meer mensen in de gelegenheid komen om materiaal van ons te bestellen, gebruiken en weg te geven. Uiteindelijk met maar één doel, dat zoveel mogelijk mensen in hun eigen taal in aanraking komen met het Evangelie van Jezus Christus!

Zo is er in de achterliggende zomerperiode behoorlijk wat materiaal besteld om mee te nemen op vakantie. In de Vrij Evangelische Gemeente Elburg/Nunspeet is er zelfs een project van gemaakt, waarbij gemeenteleden aangemoedigd werden CD's mee te nemen in de taal van het vakantieland. In de talen van de landen waar doorheen zou worden gereisd om op de bestemming te komen. We hopen dat meerder kerken/gemeentes dit gaan oppakken!!

In het najaar krijgen we het gelukkig weer druk met standwerk. Samen met Operatie Mobilisatie zijn we aanwezig bij de concerten van Martin Brand die hij geeft in het kader van de Keith Green tour.

Meer informatie hierover treft u op www.keithgreen.nl

Om bij nog meer gelegenheden van ons te laten zien en horen zijn we serieus op zoek naar VRIJWILLIGERS die het werk van GRN willen uitleggen en promoten. Neem zeker contact met ons op als je hierin geïnteresseerd bent!!

Hieronder tref je een overzicht aan waar je ons in ieder geval kunt treffen dit najaar. Meerdere gelegenheden zijn nog in onderhandeling of kunnen zich nog voordoen:

9 oktober,

concert Martin Brand in Driebergen/Zeist

19 tot 21 oktober,

najaarsconferentie Vergadering van Gelovigen in Voorburg

23 oktober,

concert Martin Brand in Emmeloord

29 oktober,

concert Martin Brand in Apeldoorn

30 oktober,

concert Martin Brand in Steenwijk

12 november,

concert Martin Brand in Uithuizen

13 november,

concert Martin Brand in Leeuwarden

20 november,

concert Martin Brand in Zoetermeer

26 november,

concert Martin Brand in Zwolle

15 t/m 23 december,

Kersttour 2011 www.kersttour2011.nl

met o.a. Ralph van Manen en Sharon Kips

Verder in dit nummer:

| | |
|---|---|
| Saber (=weten) voor nieuwe gelovigen in Congo | 2 |
| Een Noorse zomer | 3 |
| Reactie uit de praktijk | 3 |
| Actie door geloof | 4 |
| Gebedsonderwerpen | 4 |





Bram Knol op weg naar de Pygmeëën

SABER (=WETEN) IN CONGO !

Op dit moment zijn er een groot aantal Sabers op weg naar de binnenlanden van de Democratische Republiek Congo. Deze opwindbare MP3 spelers van GRN zijn geladen met audio versies van het Nieuwe Testament. In de provincies rond de evenaar, 1200 km verwijderd van de hoofdstad Kinshasa leven de Twa. Sinds een aantal jaar komen hier duizenden mensen tot geloof in Christus. We spraken met Bram Krol, evangelist en leider van de gemeentegroei beweging, die net teruggekeerd is uit Congo:

Bram, je bent al jaren in Congo aan het werk. Wat heeft je met de Pygmeëën in contact gebracht?

Er gingen verhalen rond van grote gebeurtenissen onder de Twa-bevolking, uit het centrale oerwoud van Congo, midden op de evenaar. God heeft voor mij de weg geopend om te zien wat daar gebeurde. Mensen die bijna als dieren werden gezien en zich schaamden als je ze aankeek, wilden het Evangelie horen. Het zijn Pygmeëën, ze zijn klein en lopen op een grappige manier over de paden door het bos wat ze als de beste kennen. Maar ze worden door andere stammen als slaaf gebruikt voor het zware werk. Ook de zendingen van vroeger hebben niet veel aandacht aan hen besteed. Totdat God Afrikaanse evangelisten riep om onder hen te evangeliseren.

Wat heb jij daar kunnen doen?

In het begin (2003) reisde ik mee met Luxin, een lange Congolees die met een overdonderende stem de mensen kon toespreken. In sommige dorpen mocht ik ook spreken en zag je dat de mensen massaal wilden geloven in de God van het Christendom. De weg door het oerwoud was soms versperd omdat we een dorp niet voorbij mochten gaan als we onderweg waren. Zelfs de totaal animistische dorpen wilden van ons nieuwe verhalen horen uit de bijbel. Want verhalen zijn hún manier van communicatie. Horen en vertellen. Zo gaat het al jaren. Later heb ik enkelen kunnen ondersteunen die in Kinshasa een opleiding konden volgen om met hun kennis hun eigen volk verder te kunnen helpen. In 2009 kreeg ik enkele Sabers mee als proef. Ze hebben het apparaat stuk gedraaid om het woord van God te horen! Bij mijn bezoek vorige maand kwamen er opnieuw duizenden mensen naar de bijeenkomsten en

liggen er plannen om een soort 'mobiele bijbelschool' op te zetten. Reizende broeders die de lokale 'voorgangers' met regelmatige lessen verder kunnen helpen in de kennis van de bijbel en het dienen van God.

Wat zie je van het werk van God onder deze mensen?

Ze 'vinden hun God terug'. Dat lijkt wat vreemd, maar de Pygmeëën hebben het besef van één God. Op wonderlijke wijze zijn ze op zoek gegaan naar die God, met een verlangen naar waardering en acceptatie van wie zij zijn. Dit vinden ze in het Evangelie. Op veel plaatsen is het nog een heel pril begin en moeten (ook) zij leren hoe ze die God mogen dienen met hun lichaam en leven van elke dag.

We brengen 150 Sabers naar de bosbevolking. Wat verwacht je hiervan?

Heel erg veel. Horen en vertellen is voor hen ontzettend belangrijk. Ze wonen in afgelegen dorpen en hebben weinig mogelijkheden van contact met de rest van de wereld. Lokale evangelisten kunnen de Saber meenemen naar dorpen in de wijde omgeving en het woord van God laten horen. De mensen wachten erop en hebben dringend verdere kennis en uitleg van het woord van God nodig!

Hebben de recente ontwikkelingen in Kinshasa gevolgen voor jou?

Het is nog even afwachten hoe een en ander wordt afgewikkeld. Door Gods hulp ben ik snel vrijgekomen na die arrestatie vanwege valse berichtgeving, maar het kan zijn dat ik voorlopig niet naar Congo kan gaan. Dat zou ontzettend jammer zijn, maar God zal ook hiermee zijn bedoelingen hebben. Zijn werk gaat door, Hij zal ook de Twa zijn woorden laten horen!

Voor verdere informatie: www.bramkrol.com; www.globalrecordings.net/saber
Gospel Recordings Nederland zorgt samen met Trans World Radio Nederland, Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en 'De Verre Naasten' voor een groot aantal Sabers in het gebied van de Pygmeëën. GRN heeft ook zelf arbeiders in DR Congo en mede via onze Franse collega's zullen we in contact blijven met dit werk. Mocht u hierin willen participeren, neemt u dan contact met ons op.



De Saber wordt uitgetprobeerd



Prediking onder de Pygmeëën





EEN NOORSE ZOMER

Heeft u de afgelopen vakantiemaanden in Amsterdam of Rotterdam misschien een cruiseschip in de haven zien liggen? Of toen u op Malta was of in Barcelona? Imposant zo'n schip met vaak wel duizenden passagiers. Echter weinig mensen realiseren zich dat er ook ca. 1.000 bemanningsleden op zo'n schip werken.

Die mensen maken hele lange dagen, zijn vaak bijna een jaar van huis, en missen hun familie en hun thuis. Onder hen veel Filippino's, maar ook uit diverse delen van India, uit Rusland of zelfs uit China. Onder hen christenen, maar ook moslims en hindoes. Onder hen machinisten, maar ook entertainers, kamermeisjes en koks.

Uit vorige nieuwsbrieven hebt u kunnen lezen dat er in Bergen, Noorwegen vorig jaar een nieuw christelijk zeemanshuis is gestart onder de naam Bergen Seaman's Mission Het Havenlicht. Het appartement van waaruit men toen opereerde bleek al gauw te klein en dit jaar kon er een oud mooi verbouwd kerkje niet ver van de kade worden gehuurd. Er kwamen wel meer dan 3.000 zeelieden naartoe en vonden er een 'home away from home' waarvoor ze heel dankbaar waren. Speciaal gedurende de vele regendagen... Een 'thuis' waar je contact met je familie kunt maken, waar je gratis koffie en thee kunt krijgen, waar altijd verse bloemen staan en waar je op een warme manier gastvrijheid wordt geboden, dat is hartverwarmend en nodig voor hen, zeggen ze zelf.

REACTIE UIT DE PRAKTIJK

Enkele maanden geleden bestelde iemand die gevangenen begeleid CD's in het Catalaans bij ons en heeft geprobeerd deze een gevangenis in te krijgen....met succes. Overigens dat duurt met gemak 14 dagen voordat ze daar onderzocht hebben of er niets op staat wat een gevangene niet zou mogen horen en/of zien. Een paar weken later ontving hij een reactie van een gevangene aan wie hij een paar CD's had gegeven. Huilend (letterlijk) bracht hij (35 jaar) het goede nieuws dat hij, sinds de twee jaar dat hij nu "binnen zit", voor het eerst iets kreeg van iemand en hij heeft de CD's gedurende een week beluisterd met behulp van een geleende "CD-speler". Vervolgens heeft hij zelfs de Bijbel in het Spaans (Catalaans hadden ze niet) uit de bibliotheek mee

Bij hun vertrek wordt hen materiaal aangeboden die door velen met dankbaarheid wordt aangenomen. Een boekje of een CD krijgen in je eigen taal. WOW! En zo gingen er 1.000 CD's van Gospel Recordings Nederland de deur uit. Er kwamen meer dan 60 nationaliteiten, dus om voor iedereen in zijn/haar taal wat in huis te hebben was er een duplicator meegenomen naar Bergen. Zo kon bijv. een Vietnamees toch een CD in zijn taal krijgen. Hij had NOOIT van de Here Jezus of van de God van de Bijbel gehoord, en nu vertelde iemand hem daarover en kreeg hij zowel een Bijbel als een CD in het VIETNAMEES. Hij straalde toen hij met zijn nieuw verworven schatten over de kade terugliep naar zijn schip. Ooit gehoord van de SIKIMESE taal in India/Kasjmir? Zo maar wat voorbeelden van de honderden blij, dankbare zeelieden van deze zomer.

Maar ook de Laplandse SAMI bevolking werd deze zomer voorzien. Honderden exemplaren van de vorig jaar opgenomen DVD werden naar het noorden van Noorwegen gebracht. Deze mensen hebben zomers hun rendier-kuddes op de toendra's richting de Noordkaap, en daar op soms afgelegen plaatsen kregen ze een CD of DVD in hun taal aangeboden. Ook werd een groot aantal exemplaren afgeleverd bij een SAMI kerk in Karasjok, die zelf voor de distributie in hun omgeving gaat zorgen. Bid u mee dat vele harten geraakt zullen worden als ze het Evangelie in hun eigen taal zien en/of horen.



Vertrek



Sami in het hoge noorden



Bemanning blij met bijbels

genomen naar zijn cel en leest daar nu iedere avond in. De bewuste gevangene vroeg de hulpverlener bemoedigende teksten te schrijven op de kaartjes die hij zo nu en dan van hem krijgt. "Ik heb hem een kaartje gestuurd (geschreven tekst in het Catalaans) met de tekst uit Jeremia 29 vers 11" aldus de hulpverlener. Hij heeft zelfstandig het vers opgezocht en achterliggende gebeurtenissen (context) gelezen. Want ik weet, welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven (Jer. 29:11) Enkele weken later hebben ze er nog eens over gesproken. Hij gaat nu het Evangelie van Johannes bestuderen. De Heer is ook bij hem binnengekomen..... !!!!!!!





GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND

Molenweg 79 A, 3781 VB Voorthuizen
 T +31 (342) 47 88 77
 E info@gospelrecordings.nl
 W www.gospelrecordings.nl
 Rabobank 1415.33.412
 KvK 41203298
 ANBI-registratie sinds 01-01-2008

Indien u deze nieuwsbrief niet meer per post maar via mail wilt ontvangen, geeft u dat dan s.v.p. aan op onze website of door middel van het sturen van een e-mailbericht aan: info@gospelrecordings.nl

Voor meer internationaal nieuws verwijzen wij u naar de website:

www.globalrecordings.net

* Wilt u ook onze brochure ontvangen om anderen met GRN bekend te maken, laat ons dat dan even weten. We zenden u deze graag toe.



GRN's calling is to make audio evangelism tools available to Christian workers to help multiply their church planting efforts.



HET GRN-TEAM BESTAAT UIT:

Roeli Elbers, Jaap en Marion Westerink,
 Mark van Kampen, Geert Hoekstra,
 Carlos Villamil en Ad Doornenbal

ONZE FINANCIËN

Wij hebben bij GRN te maken met kosten voor materialen, verzending, publiciteit en administratie. Als u iets bij ons bestelt ontvangt u geen factuur, maar een brief en pakbon met informatie over de opnamen en vermelding van de kostprijs van de materialen en zending. Voor de dekking van de algemene kosten is uw (aanvullende) gift van harte welkom. Via onze website kunt u ook online doneren.

GROENEWOLD MEDIA

www.groenewoldmedia.nl

ACTIE DOOR GELOOF

Jozua en de Israëlieten stonden aan de grens van het Beloofde Land. Wat moesten ze doen? De Heer zei tegen Jozua: "Mijn dienstknecht Mozes is gestorven. Maak je klaar om met al deze mensen de rivier de Jordaan over te steken en het land in te gaan wat Ik aan hen zal geven." Hoe zou God aan hen geven wat Hij had beloofd? Was het een kwestie van eenvoudig binnen stappen en 'de sleutels ophalen'? De Heer ging verder: "Ik zal jullie elke plaats geven waar jullie je voet neer zullen zetten." (Jozua 1:2-3). Dit was een fantastische belofte. Hij gaf hun niet de vrijheid om te gaan waar ze maar wilden, of een handleiding voor wereldoverheersing. Gods belofte was beperkt tot een specifiek gebied met geografische grenzen, het Beloofde Land.

Door het hele boek Jozua zien we deze interessante combinatie: God belooft iets te doen, maar om dat 'iets' te laten gebeuren was een moedige daad van zijn volk vereist. Het is duidelijk dat voor de verovering van het Beloofde Land geloof nodig was, en dit was niet een 'positief denken', of een 'yes we can!' optimisme. Dit geloof was een vertrouwen op Gods beloftes, geloof dat God zou doen wat Hij gezegd had te zullen doen.

Rachab vertelde aan de spionnen die Jozua gestuurd had: "Ik weet dat de HEER jullie dit land gegeven heeft." (Jozua 2:9) Vervolgens riskeerde ze haar leven door de mannen in haar huis te verbergen. Bij terugkomst rapporteerden de spionnen aan Jozua: "De HEER heeft het hele land in onze macht gegeven" (Jozua 2:24), waarna ze zich aansloten bij het leger om te vechten. De Gibeonieten geloofden dat God het land zou geven aan de Israëlieten, daarom deden ze hun uiterste best om tot een vredesverdrag te komen. (Jozua 9). Als we werkelijk geloven, komt daaruit actie voort.

Soms is Gods ingrijpen duidelijk: We lezen dat 'de Heer grote hagelstenen op de vijand wierp' en dat Hij de zon voor een paar uur stil zette (Jozua 10:11,13). Soms is het minder duidelijk: Hij beschermde hen voor vervloeking en 'zond hoornaars' voor hen uit om de tegenstander uit elkaar te drijven. (Jozua 24:9-12). Maar de verovering van het Beloofde Land vereiste nog steeds serieuze menselijke bijdrage. Natuurlijk kan God alles zelf doen, maar om een of andere reden kiest Hij er vaak voor om het met ons te doen. Waarvoor heeft God jou geroepen? Gods fantastische beloften zijn niet bedoeld voor 'heilige passiviteit', maar om ons aan te moedigen Hem te vertrouwen, in geloof en zonder angst in actie te komen. Dit is een uitdaging voor ons als Gospel Recordings Nederland, maar ook voor jou!

*Voorzitter Gospel Recordings Nederland
 Philip Nunn*

GEBEDSONDERWERPEN

- * Dank en bid voor de uitgedeelde CD's in Noorwegen, Madrid en overige (vakantie)landen
- * Bid voor het inspelen op mogelijkheden voor Evangelieboodschappen via iPhone en overige smartphones
- * Bid voor de Pygmeeën in Congo die via de Sabers het Evangelie voor het eerst horen, maar dat ook andere zendingsorganisaties de Saber gaan gebruiken.
- * Bid voor meer vrijwilligers bij het GRN-standwerk in Nederland.

