



SOUNDS OF LIFE

GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND

Global Recordings Network

3 maart 2014



In onze vorige nieuwsbrief berichtten we u over de moeilijke fase waar we als Gospel Recordings Nederland doorheen gingen. We hebben u uitgelegd waarom we bezuinigingen door moesten voeren en gevraagd ons te steunen d.m.v. gebed en zo mogelijk financieel.

Inmiddels kunnen we u melden dat er het e.e.a. is gebeurd. Er zijn nieuwe bestuursleden toegetreden, er zijn gelukkig een aantal donateurs bijgekomen en er is voor ons gecollecteerd. We zijn verheugd en voelen ons gezegend dat er weer voldoende draagvlak is om de nabije toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Uiteraard blijven we afhankelijk van Hem, wiens werk wij uit mogen voeren! En zo mogelijk kunt u daarbij helpen. U mag bidden voor ons werk, u kunt helpen als vrijwilliger en u kunt ons financieel ondersteunen. En u kunt natuurlijk het materiaal en de middelen van GRN in de praktijk weggeven en toepassen om Jezus' verhaal in ieders eigen taal bekend te maken!!

Een speciaal woord van dank voor zowel de bestuursleden die GRN in de afgelopen jaren hebben geleid als wel de adviseurs die ons in het afgelopen jaar zeer vakkundig hebben geholpen! Maar bovenal alle eer aan onze Heer.



Bennie en Carola nemen namens GRN de collecte in ontvangst tijdens de mannenconferentie Lunteren 2014

Misschien wilt u ook met uw kerk, gemeente of tijdens een conferentie collecteren voor GRN? Laat het ons weten. We komen graag met u in contact om meer over ons werk te vertellen of ondersteunend materiaal aan te dragen.

KOMT TOT MIJ, ALLEN DIE VERMOED EN BELAST ZIJT, EN IK ZAL U RUST GEVEN; (MATTH. 11:28)

Als zeelieden evangelist spreek ik, aan boord van zeeschepen, met zeelieden uit alle windstreken. Het leven aan boord van die “zeereuzen” kan soms heel zwaar zijn. Velen zijn dan ook vermoeid en dragen de zware last op hun schouders, omdat ze zich zeer verantwoordelijk voelen voor hun hele familie, ook al zijn ze ver weg van huis!

Een van de zaken die ik tijdens mijn scheepsbezoeken standaard bij me draag zijn CD's. Die geweldig mooie CD's van GRN, met muziek en een boodschap in de eigen taal van de zeevarenden, die ik op dat moment bezoek. Ze worden altijd gretig in ontvangst genomen!

Wat een vreugde is het dan om deze mensen te vertellen, dat er iemand is die voor hèn zorgen wil! Die persoonlijk in hèn is geïnteresseerd! Die hèn zegenen wil! Zeelieden luisteren graag naar de boodschap van vrede, die de CD's laten horen. Geloof komt door horen en horen door het woord van God. (Rom. 10:17)

Bij het luisteren naar goede en betrouwbare woorden van mensen die om ons geven, als wij zelf bijvoorbeeld terneergeslagen of teleurgesteld zijn, ontvangt ons hart rust en vrede. Maar ook kunnen we rustig worden bij het luisteren naar mooie muziek. Volgens mij heeft iedereen die ervaring wel.

Onze tegenwoordige tijd verschilt duidelijk niet veel met de tijd van 2000 jaar geleden, als het om vermoeidheid gaat en het zwaar beladen zijn van grote zorgen, problemen en moeilijkheden. Jezus zegt niet voor niets: “Kom maar bij Mij!” Hij geeft rust en vrede in je hart en in je hoofd, die met niets te vergelijken is!

Ik wil besluiten met de volgende zes regels:

Verwarrende gedachten

Wanhoop

Waarom moet het zo

Rust en vrede, ik hoor de Stem:

Kom tot Mij,

Heer, U staat op mij te wachten!

Met hartelijke groet en Gods zegen,
Theo van Zuilekom (bestuurslid GRN)



Theo van Zuilekom aan boord van één van de vele schepen die hij bezoekt in Amsterdam

VISITEKAARTJES OM UIT TE DELEN



Naast het uitdelen van cd's in allerlei talen is het ook mogelijk om mensen op andere manieren het Evangelie te laten horen in hun eigen taal. Om dit bekend te maken hebben we visitekaartjes laten maken, met daarop een QR-code en de vermelding van de site waarop dit kan. Hebt u interesse om zulke visitekaartjes uit te delen laat ons dat dan weten. We sturen ze u graag toe.

En klik ook eens op onderstaande afbeelding om te zien hoe e.e.a. op een smartphone of tablet werkt.



You can share
the good news
of Jesus with
your mobile phone

WAAROM VERHALEN VERTELLEN?

De Here Jezus was de beste verteller ooit. Zijn meest gebruikte vorm van onderwijs was het vertellen van verhalen, gelijkenissen met beelden en personages uit het dagelijks leven om zijn boodschap zo goed mogelijk te illustreren. Met deze gelijkenissen creëerde Hij als het ware een soort honger naar de waarheid in de harten van mensen.

Ook tegenwoordig is het vertellen van verhalen nog steeds een effectieve manier om harten te bereiken. Het zijn meestal niet de 'drie punten' die we het best onthouden uit een preek, maar de voorbeelden! Vanaf het begin van ons bestaan (1939) heeft GRN deze methode toegepast en gebruikt daarom Bijbelverhalen om geestelijke waarheden met vele prachtige resultaten te vertellen.

Een mooi voorbeeld om dit te illustreren gebeurde enkele jaren geleden. Een zendingsechtpaar van een bepaalde zendingsorganisatie werd uitgezonden naar een onbereikte stam in Opper-Volta (tegenwoordig Burkina Faso) Afrika. Toen ze daar aankwamen waren ze verbaasd toen ze ontdekten dat deze zogenaamd 'niet met het Evangelie bereikte' stam al wist van Jezus. Vijftien jaar daarvoor had één van de GRN teams al opnames voor deze stam gemaakt in hun eigen taal. De mensen herinnerden zich alle verhalen van die opnames en wisten al over de 'weg der zaligheid' gedurende al die jaren voordat er überhaupt een zending kwam!

Ook tegenwoordig zijn veel mensen nog in grote mate afhankelijk van Bijbelverhalen. Om het vertellen zo goed mogelijk tot z'n recht te laten komen moeten verhalen verteld worden in een eigen lokale taal, zonder afleiding van een buitenlands accent. De combinatie van Bijbelverhalen, een lokale taal én ons gebed als Christen kunnen ertoe bijdragen dat levens over de hele wereld kunnen veranderen door deze oude verhalen.

Klik op onderstaande afbeelding om dit belang van 'Storytelling' te bekijken !!



Gospel Recordings Nederland

Marie Curiestraat 37
3846 BW Harderwijk

Telefoon: +31 (0) 341 - 769092

Email: info@gospelrecordings.nl

Website: www.gospelrecordings.nl

IBAN/rekeningnummer NL12 RABO 0141 5334 12

Incassant-ID: NL09ZZZ412032980000

KvK 41203298

ondersteun ons

